

# Logg från Älva

---

Datum: 11/03/2018

Elevloggare: Filip, Teodor

Personalloggare: Frida

Position: N 029°35'6 W 012°00'8

Segelsättning: Ingen

Fart: 5,6 knop

Kurs: 245°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 14/03 2018

Planerat datum för att segla vidare: 16/03 2018

Väder: Soligt, lätt bris, hög dyning

## Elevlogg:

Heppåer alla glada.

Efter en rörig gårdag med trasiga trossar och ännu en plan i stöpet, så jobbar vi idag oss fram med plan 393 så gott det går med trötta ögon och ett gungande fartyg. Dagen har varit lugn då många har varit trötta och lite sjösjuka i de fyra meter höga vågorna. Så det har inte förts mycket liv ombord då de flesta har tillbringat sin tid solandes på däck eller sovandes i sin koj. Det har varit ont om vind vilket har lett till att vi gått för motor än så länge och saknar därför det stöd mot gunget som seglen ger. Vädret har varit bra under hela dagen och de som varit på däck belönades med att få se både havssköldpadda, delfin och seival på relativt nära håll. Tydligt så ska vi få lycka på färden då delfinerna hoppade vid fören under ett par tillfällen.

Det har under dagen hållits ett skeppsmöte där några av eleverna sitter i möte med skepparen, lärarna och några ur besättningen för att kunna gå igenom den kommande veckan samt synpunkter från de olika hållen. Det visade sig där att plan 393 består av att vi ska till La Gomera, en av de öar som vi skulle besöka enligt den första planen.

Vi har idag haft ännu en grupp som hållit en del av sitt gymnasiearbete vilket bestod av att hela klassen skulle spela en variant på "vem där" med oss själva som spelbrickor. En liten historia lästes upp och resten av klassen fick gissa vem som var historiens innehavare. Troligen är hela klassens barnsligaste hemligheter nu avslöjade och gruppen som höll i det hela tackar ödmjukast alla de föräldrar som delat med sig av sina barns pinsamheter. Efter en rejäl dos skratt så har vi nu bara tre dagar kvar till La Gomera.

Tack och hej från ett fartyg som gungar åt alla håll.

## Personallogg:

Hej på er därhemma,

Idag har det varit en gungig men trevlig dag med sol. Vi i besättningen har gått våra vakter och precis som eleverna fått se olika havslevande djur, vilket alltid är ett trevligt avbrott.

Nu när vi skumpar runt på havet på vägen till La Gomera är det ju lite svårare att jobba under däck, alla ens verktyg och saker runt om en har ju en tendens att rulla iväg ifrån en och man får ibland hålla i sig när det kränger till ordentligt. Jag är väldigt imponerad över våra elever som envist jobbar på i byssan för att föda hela båtens invånare. Inte bara att de levererar mat utan också väldigt god mat 😊 vi har fått kanelbullar, fruktsallad, marockanska mackor, lite cheesecake från gårdagens finmiddag och pasta pesto idag, vilket verkligen var uppskattat av alla ombord.

Och nu sitter de flesta i mäss och salong och myser eller pluggar medan resten har gått och lagt sig för att sova innan nattvakten. Det känns som att humöret är på topp och att vi alla ser fram emot att få komma iland på La Gomera för att både få fylla på våra små godisförråd och för att få utforska ännu ett nytt ställe. Några av oss i besättningen har varit där förr och för andra är det första gången, men vi kan lätt säga att det är en av våra favoritplatser att besöka.

Hoppas ni har det bra hemma

Mvh Frida



