

Logg från Älva

Datum: 1 mars 2018

Elevloggare: Paula

Personalloggare: Christine

Position: N27° 50,4' W14° 34'

Segelsättning: Mesan och fock

Fart: 6 knop

Kurs: 090°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 2 mars 2018 kl 18.00

Planerat datum för att segla vidare: 5 mars 2018

Väder: Underbart. Soligt. SV vind omkring 8m/s. Måttlig sjö och dyning.

Elevlogg:

Halojsan ojsan alla där hemma!

Här sitter jag och försöker sitta still för att kunna skriva, för vi är faktiskt nämligen, äntligen, ute på det vågiga havet igen.

För en gångs skull blev det lite spänning för nattens hamnvakter i Las Palmas då ett av de stora fartygen intill oss i hamnen slet sig i aktern. Men allt gick som tur var bra.

På morgonen kastade vi loss direkt efter frukost (som för många bestod utav postafen) och städning. Väl utanför hamnen var vi snabba upp med seglen och satte kurs mot Arrecife på Lanzarote.

Vindarna från gårdagen lämnade efter sig en hel del dyningar vilket ledde till att Älva under dagen har varit mer som Gröna lund än ett segelfartyg. Tyvärr är de flesta ombord inte så stora fan utav Gröna lund och låg därför antingen i sin hytt eller böjda över relingen.

Vädret var helt underbart tyckte vi som ville sola på däck, dock var kanske inte vinden den starkaste för att föra oss framåt. För oss uppe på vakt var det fullt upp. Medan jag står och njuter av utsikten och solen hör jag någon säga "ska det se ut sådär?" varpå jag vänder mig om och ser att storseglets fall har gått av och hela seglet är påväg ner mot bommen. Vi fick länge stå och använda alla våra muskler för att lyckas vika seglet hyfsat snyggt.

Efter segelhaveri, sjösjuka, VHF-plugg, sömn och middag kom dagens vändning då vi hör kapten skrika "VAL, LASSE, VAL!!!". Jag kan säga att det såg väldigt kul ut när alla kastade sina tallrikar, hade en frukt i handen och bokstavligen flög fram genom en gungande salong. Det var som lustiga huset på pricken. Uppe på däck stod vi med tårar i ögonen och skådade det som vi tror var en grind- eller vikval. Då valen simmat vidare var showen inte slut för då kom istället en pod delfiner. De hoppade och lekte framför fören och vi stod bara helt kära och iakttog dem. Först var det bara ett gäng Common Dolphins och sedan kom det två större Flasknosdelfiner.

Trots lite missöden och sjösjuka fortsätter vi framåt mot Lanzarote. Alla hjälps åt, vi håller oss positiva och fokuserar på det som är bra, så som valar och delfiner alltså. Hoppas att ni njuter av Sveriges kyla och SL:s härliga attityd. Massor utav soliga kramar från oss här nere i paradiset!



Personallogg:

Hej alla där hemma i kylan!

Så många gånger som vi i besättningen stått idag och tittat på utsikten, njutit och värmen och sagt till varandra att det är så härligt att vara ute på havet igen. Trots våra 25 grader i en lugn, skyddad hamn på Las Palmas så är det ändå skönt att vara på väg igen.

Trots detta har det inte riktigt blivit som vi har tänkt...

Kort efter segelsättningen går mycket riktigt storsegelfallet sönder och seglet måste bärgas snabbt.

För att kompensera detta hissar vi slutligen ett försegel samt mesansegelet (som används rätt sällan, så det var nog skönt att få bli luftat). Men, bara efter ett par timmar dör vinden. Den försvinner. Helt. Prognosen som sa att vi skulle ha 8-10 meter/sekund ända fram till Arrecife blev alltså ändrad. Vi är ändå glada att vi sluppit stormvindarna som visats på prognoskartorna runt omkring oss!

Nu är klockan snart halv elva på kvällen, samtliga segel är bärgade och båten gungar lite lagom skönt fram. Himlen är stjärnklar och fullmånen lyser upp havet som en stor strålkastare. Magiskt.

Behåll lugnet i kollektivtrafiken! Andas. Som Paula skrev, fokusera på det som är bra- exempelvis delfiner.

Må väl /Christine

