

Logg från Älva

Datum: 8/9-16

Elevloggare: Tova och Elin

Personalloggare: Erik I

Position: På väg in mot Portsmouth

Segelsättning: Ingen

Fart: 7 knop

Kurs: 350

Väder: Klart men med vind och vågor

Elevlogg:

Hej hallå loggen!

Dagen började med klart och lugnt väder. Vi har börjat närma oss Portsmouth och vi kommer fram sent på kvällen, tidigare än förväntat. Så det var rätt passande att vi, på engelskan, fick läsa fakta om staden vi ska lägga till i. Det verkar som en mycket intressant och spännande stad. Vid lunch började det blåsa upp och vi fick uppleva rätt hög sjö, vid ett tillfälle efter lunch så "dök" peket och det kom in en massa heldränkta klasskamrater. Pluggandet har varit i full gång under dagen för att förbereda oss för morgondagens kustskepparprov. Allt eftersom dagen flutit på så har det fortsatt att vara relativt höga vågor som sprayat saltvatten över hela båten. Allting som kommit i kontakt med vattendiset är nu täckt av ett fint saltskal som nästan glittrar från vissa vinklar. Nu här klockan 22, svensk tid, så har en lots nyss klivit ombord till våra stora fascination då alla trängdes vid fönstret. Denna lots ska då guida oss in till Portsmouth för en säker framfart. Det har varit en mycket bra, avslutande dag för vår tid till sjöss.



Här är en bild på då vi dök så pass att man knappt kunde se peket.



Här är hur man brukar kunna se peket.



foto: Mira Peyron

Tills imorgon!
- Elin och Tova

Besättningslogg:

Hej!

Idag möttes vi av ännu en solig dag till sjöss på den engelska kanalen. Tydligt var det lugnt väder på morgonen medan jag sov ut efter 00-04 vakten och när jag kom upp till lunch hade vinden kommit, vågorna växt och motströmmen satt in. I ca 3 knop kämpade vi fram mot de relativt höga vågorna då allt och alla som vistades ute blev väldigt blöta. Vid ett tillfälle när Pontus, Albin och Philip var längst fram på fördäck kom en våg som var så stor att jag enbart såg vatten i några sekunder innan grabbarna dök upp ur dimman, skrattandes och helt dyngsura kom de sedan tillbaka.

Nu ikväll har vi med lotsens hjälp tagit oss in till Haslar Marina i Gosport. Vi ligger nu väl förtöjda på "våran" gamla plats utanpå det illgröna fyrskeppet Mary Mouse.

Nu blir det några dagar till kaj med lite tentamen, studiebesök och upptäckande innan vi skiljs åt från alla våra nya bekantskaper. Det har varit mycket trevligt att lära känna alla elever, ny besättning samt lärare på denna Älvas första etapp.

// Matros Erik Ivarsson