

# Logg från Älva

---

Datum: 2016 / 09 / 07

Elevloggare: Siri Björnsdotter, Philip Beckman

Personalloggare: Erik Nygren

Position: 051°17,0 N : 001°51,0 E

Segelsättning: Maskingående

Fart: 5 knop

Kurs: 225°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 2016 / 09 / 09  
– kl10:00 UTC

Väder: Soligt och varmt utan moln i skyn.

## Elevlogg:

Hej alla, vi elever på Älva hoppas att ni har det nästan lika bra där hemma som vi har det här!

Vad som enligt oss varit en av de bästa dagarna hittills började med att vi i strålende solsken kasta loss från Brygge och satte kurs ut på böljan den blå mot England, Portsmouth.

Efter att vi rest genom kanalen och slussat ut ur Belgien har dagen bara blivit bättre och bättre! Vi har äntligen fått användning av solkrämen!

Väderdäck har idag kryllat av solande elever som pluggar i hängmattor och äter gott godis. På däck pluggades det bl.a. inför kustskepparprovet som är i övermorgon och inför de intervjuer vi skall hålla i England.

Utöver att plugga och sola har en del av oss även aktiverat oss genom att klättra upp i masten. Det var högt och skakigt i benen men så värt efteråt!

Som ett intro till vårt arbete med engelska författare har vi under kvällen tittat på Charles Dickens "Oliver Twist", som vi idag sett hälften av. Imorgon fortsätter det, förhoppningsvis får vi svar på alla våra frågor om lilla Oliver.

Ha de bäst, igelkottsfest!





### Personallogg:

Hej.

Då har man färdats lite på kanalerna som förbinder de inre delarna av Centraleuropa. Intressant, det är mycket trafik. I Brugge har vi legat bredvid sädesmagasin där det lastats och lossats hela dagarna. Inte så trevlig kajplats kanske, men 10 minuters promenad så är man inne i centrum som är väldigt fint.

En timmes gång så är man ute vid Zeebrugge och slussen som tar en ut i Nordsjön. Precis innanför slussen ligger enorma biluppställningsplatser. Hit fraktas huvudparten av alla nya bilar som ska vidare ut och säljas i Europa. Det svenska rederiet Wallenius är en av de större aktörerna i bilfrakt världen över. Stora fula fartyg som ser ut som jättelika kartonger. Ungefär 200 meter långa, det rymmer två av dessa på längden i slussen så det är en stor sluss.

Läste i elevloggen att vi skulle ut på böljan den blå. Böljan den bruna kanske man ska säga. Med tidvatten och kanaler och floder som mynnar ut så är vattnet väldigt grumligt ett bra tag innan det blir blått.

Snart Gosport och Portsmouth som alltid är trevligt. Lite av seglingens Mecka, kan man säga. The Solent, Isle of White, Cowes.

Hälsningar från Erik N