

Logg från Älva

Datum: 2016-09-06

Elevloggare: Adam & Erica L

Personalloggare: Eva

Position: Förtöjda i Brugge

Planerat datum för att segla vidare: 7/9

Beräknad ankomst till nästa hamn: 9/9

Väder: Mulet, varmt och fuktigt

Elevlogg: Haai!

Idag var det svårt att tvinga sig upp ur sängen kl 6 på morgonen men många gjorde upp för det genom att sova på bussen till Breendonk. Först trodde vi alla elever att busschauffören hade ett nazistiskt segill på sitt skärp men efter granskning så kom vi fram till att det bara var den Armani-loggan – missförstånd sker så lätt...

Efter 2 timmar med buss så var vi framme vid lägret, trötta och förväntansfulla. Dagen har varit mycket gripande och utmattande. Vi tycker att vi har fått en helt annan förståelse för människans ondska och hur bra vi har det.



Efter besöket fick vi valet om vi ville äta i ute Brugge eller här på båten, dock så skulle vi vara "hemma" här vid båten klockan 19 för en överraskning. Många tog därför tillfället att gå och utforska lite och köpa choklad till er därhemma från den stora chokladfabriken här.

Överraskningen klockan 19 bestod utav lekar och samarbetsövningar då stämningen varit lite nere på sistone. Nu gör vi oss redo för den sista etappen mot England imorgon bitti klockan 09:00. Än så länge är det inget plugg men stressen börjar igen imorgon...

Hälsingar från Älva!

Personallogg: Eva

Hej därhemma,

Idag har vi haft en otroligt intressant och upplevelserik dag. Uppstigning och frukost redan 6.30 och därefter väntade vår buss för avfärd mot Fort Breendonk; "arbetsläger"/transitläger för nazisterna under andra världskriget. Bland de frågor eleverna hade att fundera på var: vad är det i människans natur som gör att man kan utsätta människor för avhumanisering, svält och andra umbäranden? Var går gränsen för det personliga ansvaret – "jag lydde bara order".

Besöket var en oerhört stark upplevelse för oss alla! Den engelsktalande otroligt kunniga guiden "rollspelade" i viss mån så till vida att han talade som om allt hände "nu". Förutom judar togs homosexuella, handikappade och människor som slogs för motståndsrörelsen till detta läger. 550 fångar "fick rum" samtidigt – därefter sändes de flesta vidare till andra läger såsom bl.a. Auschwitz. Av de sammanlagt 3600 människor som var fångar i Breendonk överlevde ungefär 45 procent.

På eftermiddagen tog de allra flesta av oss vara på möjligheten att gå in till centrum av staden Brygge – ca 20 minuters promenad från Älva. Brygge är en otroligt fin gammal stad som grundades redan på 1000-talet. I slutet av 1200-talet blev Brygge huvudlänken mellan Medelhavet och Västeuropa. Man handlade med kryddor, hade avancerade kommersiella tekniker, grundade bankväsendet och börser. Storhetstiden var fram till 1500-talet då Antwerpen tog över som den ledande handelsstaden.

Många av våra fina Mb15a-are har suttit och njutit i solen på det stora torget Markt; av moules frites och kanske en våffla! Man har tittat på klocktornet (från 1400-talet – nu restaurerat) och hört på klockspelet som var 15 minut (!) spelar en folklig melodi. Hela denna lilla stad – med sina 120.000 invånare är som ett levande museum!

Nu i kväll har våra elever haft härliga team-buildinglekar och en massa skoj under ledning av inspirerande och påhittiga "kock- Frida", Tove, Jakob, Andreas och Erik I i besättningen. Toppen!!! Mer om detta i elevloggen.

Kram och god natt! Lärare Eva