

Logg från Älva

Datum: 5 september 2016

Elevloggare: Erika S & Nora

Personalloggare: Petra

Position: Förtöjda i Klein Handelsdok, Brügge

Planerat datum för att segla vidare: 7 september

Beräknad ankomst till nästa hamn: Portsmouth 9 september

Väder: Molnigt

Elevlogg: Skepp o hoj!

Idag vaknade vi upp till ett lugnt hav, då vi närmade oss slussen in till Brygge. Humöret var på topp nu när allt inte längre gungade. Efter frukosten la vi oss lugnt och väntade på att bli inlussade samtidigt som dagens första pluggpass inleddes. Nu när Linda tyvärr har fått lämna oss är det fullt fokus på navigationen igen. Dock var det svårt att fokusera då vi för första gången på fyra dygn snart skulle få känna fast mark under fötterna. Efter den fantastiska lunchen var det dags för ännu ett rent skepp då vi anlänt till kaj. Vi fick då en grundlig genomgång av hur städningen till sjöss egentligen ska gå till. Nu är Älva i toppskick efter två timmars intensiv städning. Under eftermiddagen hade vi en timmes lång lektion inom navigering och många tog även chansen att för första gången på länge stiga iland, då huvudfokus hos de flesta låg på att hitta fritt Wifi. Sökandet gav utdelning då det efterlängtrade Wifi:t hittades på ett gammalt torg en bit in i Brygge, gissa var större delen av klassen kommer befinna sig under de närmaste dagarna 😊

Efter utflykten till staden kom vi tillbaka till en utsökt trerätters middag med italienskt tema. Byssan bjöd på en fantastisk Bruchetta till förrätt, Tagliatelle med biff och rödvinsås till huvudrätt och pannacotta med chokladflan. Allt var mycket lyckat och nu är alla proppmätta. Kvällen för många avslutades med ytterligare en promenad in till staden och möjligtvis filmvisning i salongen.

Tack o hej leverpastej.

Personallogg:

Proppmätt var ordet "sa Bill", mätt som en propp "sa Bull". Om man refererar till de sju dödssynderna, där frosseri är en av dem, vill jag å det bestämdaste hävda att vi alla, med full entusiasm var så värda att sätta tänderna i denna fantastiska middag. Tack Byssan! Och tack Erika, Gustav, Madde, Tor och Siri för trevligt sällskap vid bordet.

Vid middagen stod små uppdrag nedtecknade på varje persons bordsplacerslapp. På min lapp stod det: "Du skall vid middagen uppträda som ett praktexemplar". Jag gillar sådana uppdrag. En klar och tydlig instruktion som dessutom är enkel att praktisera. Det var ju bara att slå sig ner vid bordet och så vips så var uppdraget fullföljt. På en annan lapp stod det: "Du skall diskutera alla människors lika värde" När den diskussionen började tittade vi lite konfundersamt på varandra runt bordet, och vad var och en tänkte vet jag inte, men diskussionen var väldigt kortvarig och jag tror att alla var rätt överens i frågan.

Jag skulle dock vilja dra det hela ett steg längre och hävda att alla levande organismer på jorden har ett lika värde, alla fyller de sin funktion och måste få plats, även små mygg, men dessa fåglar som hänger här.....Ibland kanske man skulle önska att de kunde slå sig till ro bara en liten bit längre bort. Kajen som vi förtöjt vid idag lämnar inte ens en enda kvadratcentimeter av sin betongyta för oss att beskåda. Det är på ren, men kanske inte helt korrekt i skrivsammanhang, svenska måsskit överallt, överallt. Kaptenens enda önskan inför "rent skepp" var att kajen skulle spolas ren med brandslangen. Stäng alla ventiler gott folk! I alla fall på kajsidan, och ni som är lite luktkänsliga kan med fördel även klämma ihop näsborrarna med en tvättklämma.

Med dessa ord vill jag tacka för de veckor som gått och ser fram emot ytterligare några dagar innan vi likt måsar, men med biprodukter av en helt annan kemisk sammansättning, tar oss hem till Sverige igen.

Hälsningar Petra Nyberg, andre styrman.