

# Logg från Älva

---

Datum: 5 februari

Elevloggare: Elin J

Personalloggare: Linda

Position: Teneriffa

Beräknad ankomst till nästa hamn: 15:50 Arlanda!

Väder: Regnskurar ibland, annars vackert

## Elevlogg:

Hej igen!

Nu är tiden här på Älva förbi och som alltid avslutas vistelsen med en storstädning av hela båten. Redan klockan 8:00, direkt efter frukost sattes vi i arbete med att få ihop all packning. Därefter väntade en hel dag med slit, omkring 17:30 putsades den sista mässingen och skrubbingen ute på däck blev äntligen godkänd. Kvällen spenderades tillsammans på en restaurang vid hamnen, det serverades många olika pizzor som föll alla i smaken. Ett bra avslut på den fantastiska månad vi lämnar bakom oss!

Under lunchen gjordes en utvärdering av resan och allihop var överens om att det här har varit ett äventyr fyllt av glada miner, vi har med oss extremt många roliga minnen och massor av nya kunskaper om seglingslivet. Något som kommit på tal mycket under resans gång, och som nu ännu en gång är värt att nämna är den underbara besättningen vi haft med oss ombord. Deras goda omdömen är inget klassen bara har nämnt för trevlighetens skull, vi har verkligen haft kul tillsammans! Fredrik har lärt oss allt om hur man hanterar nödmeddelanden och kommunicerar via en VHF, Martin har gjort oss alla till radar-proffs, ta hand om olika sorters skador har vi stenkoll på tack vare Zarah, Erik som vi känner till sedan förra seglingen har man alltid en rolig pratstund med och han har även sett till att vi nu kan navigera som experter, Walle får högsta betyg för sin kreativa matlagning och de fria händer han gett oss i byssan, Robbans spännande seglingshistorier glömmar vi aldrig, vi har tillsammans med Aron lärt oss knopar och nya seglingsbegrepp, nytillskottet Nicole har briljerat uppe på däck och alltid varit till hands, sist men inte minst vår otroligt skickliga kapten Sören som gång på gång imponerar till sjöss. Ni har gjort det betydligt lättare för oss att ta oss upp till klockan 04:00 på natten för att hålla vakt, vi kommer sakna er så!

Tiden har gått väldigt fort men vi har upplevt saker för flera månader framåt. Det finns en liten hemlängtan till den egna sängen och er därhemma, men inom en vecka kommer alla vilja vara tillbaka i hytterna. Imorgon tar vi oss an kallare breddgrader och ni hittar oss 15:50 på Arlanda.

Tack för allting!

/ Elin och alla oss i Mb15a



### Personallogg:

Hej alla där hemma

Nu är det bara några timmar kvar innan det är dags att vakna ombord Älva för sista gången (för den här gången). Som vanligt känner jag mig lite kluven, en del av mig känner att det ska bli skönt att komma hem och en annan del av mig känner att jag vill stanna kvar ombord.

Jag måste säga att klassen har varit otroligt fina mot varandra, de har ställt upp för varandra när någon varit sjuk eller sjösjuk. De har hjälpt varandra och tappert kämpat när det gungat, blåst och regnat. De har verkligen vuxit som individer och grupp under dessa tre år. Jag satt just och tittade på när ett gäng satt och spelade kort i Salongen och tänkte: "Hur kan "mina" små ettor redan vara treor? Treor som snart ska åka hem från sin sista långsegling med Älva". Tiden går verkligen fort!

Hälsningar

Linda