

Logg från Älva

Datum: 30/8

Elevloggare: Albin C. Markus M.

Personalloggare: Jakob Thuresson

Position: Förtöjda i Dokhavn, Esbjerg

Planerat datum för att segla vidare: 1/9

Beräknad ankomst till nästa hamn: Brügge 5/9

Väder: Soligt

Elevlogg:

Hej, hej! Idag har klassen haft mycket tid att arbeta inom både navigation och marinbiologi under förmiddagen och eftermiddagen, därefter fick de flesta "fritid" och gå iland och ta en titt på staden. De som inte fick friheten att gå iland har istället tillbringat dagen med att anordna en fantastisk trerätters middag med temat "cocktail party" eller "gala" för hela besättningen. Middagen blev en succé, då alla fick ett eget uppdrag som skulle utföras under middagen som till exempel, "Förklara hur man seglar med maten" eller "Hålla tal så fort någon skålar". Det var inte bara uppdragen som gjorde middagen så bra utan även den utsökta varmrätten och söta efterrätten. Det var en riktigt bra dag med ett rejält avslut, och imorgon ska vi ut och göra ännu en undersökning på den marina miljön.

Personallogg:

Glad göteborgsmatros med namn Jakob som fått äran att få segla med Älva och dessa fantastiska ungdomar. Eftersom vi kom in sent igår kväll till Esbjerg startade vi dagen med rent skepp, storstädning både inne i båten och ute på däck. När allt var ordentligt städat hade eleverna föreläsningar och då passar vi i besättningen på att göra lite underhåll bl a fernissat bord och bänkar uppe på däck. Sedan fick jag äran att hjälpa Frida från byssan med inhandling av mat till både trerättersmiddagen och kommande dagars matbehov. Kvällen avslutades med en väldigt festlig och mysig middag som eleverna ordnat med bravur! Ett trevligar jobb som matros får man leta efter då dagarna fylls med så många nya intryck och skratt då vi alla gör detta äventyr tillsammans!

Alla föräldrar, ni kan vara lugna!