

Logg från Älva

Datum: 29 Januari

Elevloggare: Pontus, Siri

Personalloggare: Martin Månsson

Position: La Gomera

Planerat datum för att segla vidare: 31 januari på morgonen

Beräknad ankomst till nästa hamn: El Hierro samma kväll

Väder: Svalt, regnskurar

Elevlogg:

Tjenicksen söta landkrabbor!

Idag har elevbesättningen på T/S Älva vandrat och upptäckt bergen och naturen på ön La Gomera. Det började när vi efter morgonstädningen fick sätta oss på bussen och träffa vår fantastiska guide Conny. Hon har hjälpt oss under flera månaders tid med bokning av bussar och olika aktiviteter så det var kul att äntligen få sätta ett spralligt ansikte till namnet. Vi åkte på många serpentinvägar och kom först fram till den vackra lagerbladsskogen där vi möttes av en fantastiskt ren och frisk luft. Dessutom var det skönt att för en stund inte höra havets brusande, utan istället lyssna på tystnaden. Efter vandringen i skogen så åkte vi vidare till toppen av ön där vi var beredda på regn, men istället möttes av horisontellt hagel. När molnen undantagsvis skingrades kunde man sikta den vackra utsikten. Dyngsura och aningens kalla välkomnade vi lunchen som åts i en mysig liten by där solen sken. Till yttermera visso fick vi möjlighet att strosa runt och inhandla enklare förnödenheter i den lilla byn. Mätta och belåtna fortsatte vi vår tur runt ön och kom till sist fram till vandringens start. Denna vandringsled var den tuffaste vilket gjorde att endast en del av klassen valde att ta sig an den branta bergsstigen. Efter två och en halv timmes kamp anlände vi alla till båten för att avnjuta en härlig middag.

Snipp, snapp, snut så var seglingen om åtta dagar slut!





Personallogg:

Skepp och hoj!

Idag är det MatrosMartin och jag skriver min första logg. Men först en kort presentation: Sedan september är jag anställd på rederiet i Stocksund och Älva där jag arbetar med rederiverksamheten men även utbildning av eleverna eller vilddjuren som vi kallar dem 😊 Tidigare har jag läst på skolans vuxenutbildning YH.

Åter till Älva och dagens verksamhet.

Dagen började i vanlig ordning med frukost och därefter morgonstädning (inklusive visitation) av Älva men strax därefter lämnade eleverna fartyget till förmån för bussresa på La Gomera. Dagarna då eleverna är iväg på andra aktiviteter är det oftast rustning eller obligatoriska säkerhetsövningar som står på schemat. Idag blev det knacka rost->tvätta->grundmåla och imorgon fortsätter vi.

Ca 16.00 en timme kvar på arbetsdagen ramlade eleverna in från bussresan och samtidigt hör vi någon ropa, DET KOMMER EN SKUTA! Och när jag kollar upp så ser jag ett gaffelriggat fartyg från England. Bessy Ellen som skutan heter styr in mot kajplatsen en bit framför oss men får strax därefter problem med höjden av kajen. Därför erbjuder Sören (kapten på Älva) dem att förtöja på våran babord sida. Eleverna hjälper till med fendrar och tappar och vi sjösätter vår ribb för att understödja deras förtöjning då det under korta vindbyar blåste över 15m/s i hamnen.



Bessy Ellen strax innan förtöjning.



Bessy Ellen till vänster under manöver och T/S Älva till höger med Kapten och guiden Conny.



Styrman Erik smörjer riggdetaljer.

Tack för mig. / Martin