

# Logg från Älva

---

Datum: 28/1

Elevloggare: Adam, Oskar

Personalloggare: Linda

Position: Förtöjda i Puerto Vueltas, La Gomera

Planerat datum för att segla vidare: På morgonen den 31/1

Beräknad ankomst till nästa hamn: El Hierro samma kväll

Väder: Svalt, växlande molnighet, ganska lugnt men en och annan hård vindby.

## Elevlogg:

Eftersom vi har haft ett födelsedagsbarn ombord idag serverades pannkakor till frukost vilket var otroligt uppskattat av oss elever. Grattis igen Gustav! Efter frukosten var det dags för rent skepp som vi alltid utför när vi kommer till hamn. Hela förmiddagen gick åt att städa och göra fint. Efter städningen åt vi lunch enligt schema och njöt av de underbara pirogerna byssalaget fixade.

Sedan var det dags för den fjärde snorklingsturen nedanför stenberget mitt emot kajen. Personligen tyckte vi att det var den bästa snorklingen hittills då det var väldigt klart vatten samt mycket liv. Utöver en massa sjöborrar samt fiskar såg vi bläckfiskar, krabbor och en mäktig rocka. Alla var nöjda och det blir nog mer snorkling på denna plats. Fanns massor att upptäcka!

Idag fick vi också välja om man ville äta middag ombord eller ute på stan. Majoriteten åt ute och de som stannade på båten åt rester. Ett tiotal elever åt på en restaurang med havsutsikt och fick njuta av den fina solnedgången. I morgon väntar stora äventyr men det får ni läsa mer om i morgon.





## Personallogg:

Idag vaknade vi till en fantastisk överraskning, Byssan hade gjort små pannkakor med bär till frukost. Mums! Efter att jag själv fått ordning på min hytt och eleverna började bli något klara med sin städning skyndade jag och jungman Nicole iväg till den lokala söndagsmarknaden där vi fick se en hel del speciella hantverk, exempelvis väskor gjorda av kattmatsförpackningar och plånböcker av läskburkar. Det blev inget köpt för min del.

Efter lunchen stack klassen, Nicole och jag iväg för att snorkla. Det var jättebra förhållanden i vattnet, klart och lugnt. Eleverna hittade en sepiabläckfisk som jag simmade ner till för att visa hur de ändrar färg när de känner sig hotade, den blev tydligen riktigt upprörd över min närvaro då den även sprutade ut bläck och simmade iväg. Lite dåligt samvete får jag när jag skräms så, men det är kul och spännande för eleverna att få se det hända.

Den största lyckan för mig under snorklingen var att äntligen få se en Stor stingrocka simmandes längsmed botten, verkligen jättekul!

Under kvällen har de flesta eleverna varit iland för att äta middag, jag och några få stannade kvar i lugnet ombord. Dock så överraskades vi av riktigt hårda vindar som fick oss att ränna runt på däck för att rädda allt som hängde på tork. Efter det återföll lugnet tills eleverna började komma ombord igen. Men en lugn stund var nog allt vi behövde, för nu är det bara mysigt att höra eleverna i varje vrå ombord för det känns faktiskt lite för tomt utan dem efter ett tag.

Hälsningar från Linda