

# Logg från Älva

---

Datum: 24/1

Elevloggare: Johanna och Tova

Personalloggare: Sören

Position: Förtöjda i Arrecife

Planerat datum för att segla vidare: i kväll 21.00

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ankrar vid La Graciosa i morgon bitti

Väder: Soligt men ganska svalt

## Elevlogg:

Tjenixen!

Idag var vår första dag som marinbiologer. Det började som en helt vanlig dag, uppstigning klockan 7:15 då frukosten stod serverad. Medan båten städades kämpade byssan med dagens matsäck då vi äntligen skulle ut i fältet och snorkla. Förväntningarna var höga, alla var mycket taggade och energin var på topp hos de flesta. Vid 10:30 begav vi oss mot en stenig långgrund vik, med mycket om och men kom alla tillslut ut i det kalla vattnet och började projektet "stalk a fish". Detta projekt går ut på att varje grupp eller par av elever väljer ut en specifik fisk som de kan se, deras uppgift är sedan att granska dess beteende, utseende och "levnadssätt". Utmaningen var sedan att anteckna under vatten samtidigt som man skulle följa denna fisk och inte nudda botten (mycket svårt). För många blev denna upplevelse dock ganska kort då flera kände sig frusna och ville bege sig tillbaka till båten för nyckling. Eftermiddagen var frivillig då man fick anpassa den lite efter sig själv. Många handlade det sista godiset för de närmsta dagarna medan andra pluggade vidare med marinbiologi och gassade i solen. Alla var sedan tillbaka till middagen vid 17:30 och tog farväl av matten och Catharina. Kvällen fortsätter nu med plugg och chansen till den sista glassen innan vi seglar vidare.

Hej då, vi ses, adjö, farväl.





## Personallogg:

Klockan är 20.30 på kvällen, och allt är klart för avgång. Vi väntar bara på att byssagänget skall bli klara med sin stora slutstädning, innan vi ger oss ut på havet igen. Det har det kämpigt nog ändå, så jag unnar dem att slippa sjögång medan de städar. Vi avgår alltså klockan 21.

Själv har jag ägnat dagen åt att hantera den spanska byråkratin. I ganska precis ett års tid har vi haft en seg kamp för att – liksom förr om åren – få tillstånd att ankra vid La Graciosa. Det är ett naturreservat med stort värde för våra marinbiologielever. Planen var att gå dit i morgon, men jag hade fortfarande inte hört något från den lokala miljömyndigheten angående vårt tillstånd. Vi har skickat in en noggrann redogörelse för vad vi vill göra under våra hårbottenexkursioner, och man har sagt att det är helt i enlighet med reservatets regler. Men fortfarande inte något tillstånd trots påstötningar. Eftersom vi ligger i Arrecife, tog jag min cykel och åkte upp till El Cabildo de Lanzarote – ett ståtligt marmoralpats – och sökte upp den handläggande tjänstemannen på lokala miljömyndigheten. Då var det plötsligt inte något problem längre. Hon tryckte på ”print” och ut kom vårt tillstånd. Samtidigt fick jag tillfälle att berätta lite mer om fartyget och vår verksamhet, så nu tror jag det kommer att gå lättare framöver. Och jag lärde mig att här i Spanien är det personlig kontakt som gäller. Hårbottenexkursion på La Graciosa i morgon alltså! Sedan vidare mot öarna i sydväst.

Hälsningar från kapten Sören