

Logg från Älva

Datum: 20160821

Elevloggare: Elin Svärth & Julia Eliot

Personalloggare: Hans-Eric Larsson

Position: Söder om Abbekås

Segelsättning: Stor, Fock, Stagfock & Inre klyvare

Fart: 6knop

Kurs: 180

Beräknad ankomst till nästa hamn: Lysekil tisdag kväll eller onsdag morgon.

Väder: Solsken med moln i fjärran

Elevlogg:

Hej!



Idag vaknade vi i ett dimmoln med regnstänk och nu på kvällen är det härligt strålande sol. Under dagen har vi lärt oss om olika molntyper och om navigering både med och utan instrument. Idag var betydligt lugnare än igår men vi har haft lektioner ända till

19.30 då vi under eftermiddagen hade en ca: två timmar lång genomgång av de olika seglen och om hur man sätter dem. Vi har också för första gången kunnat hissa segel till allas stora nöje. Under dagen har vi serverats stroganoff till lunch och köttbullar med potatismos till middag. Nu på kvällen är det musik i salongen och pluggande i mässen. Stämningen ombord är mycket god och allt som oftast hör man skratt.

Personallogg:

Mitt namn är Hans-Erik Larsson och jag är överstyrman det på den här resan. Det här är min första resa på Älva. Efter att ha varit verksam på handelsfartyg under större delen av min tid sjöss är detta något nytt för mig. Visserligen har jag seglat fritidsbåtar hela mitt liv, men det är skillnad. Att segla med elever är även det nytt, så det gäller att hitta lite pedagogiska egenskaper hos sig själv. Vi har nu varit under gång 3 dagar och både jag och eleverna väntar på att få sätta segel. Vi hörs

Hans-Eric