

# Logg från Älva

---

Datum: 21 januari

Elevloggare: Johanna, Erika S

Personalloggare: Jungman Nicole

Position: Förtöjda i Marina Lanzarote, Arrecife

Planerat datum för att segla vidare: 24/1 på kvällen

Beräknad ankomst till nästa hamn: Strandhugg på La Graciosa den 25/1

Väder: Solsken, ca 18 grader

## Elevlogg:

Halli hallå!

Dagen började med glatt jubel hos alla ungdomar trots tröttheten, då täckning på telefonerna upptäcktes. Detta medförde en ovanligt tyst frukost trots byssans lyckade initiativ i form av croissanter. Efter detta påbörjades städningen och tilläggning i Arrecife, endast glada leenden kunde ses då alla var glada av att äntligen kunna känna fast mark under fötterna. Dock försvann dessa leenden och plugget inför VHF provet började i full gång. Provet skrevs efter lunch och många elever gav sig ut i jakt på glass och andra förnödenheter som en belöning av att det första provet var avklarat. Eftermiddagen fylldes efter detta med matteplugg inför den fruktade dagen med matteredovisningar och prov som väntar imorgon. Möjligheten till att äta i land lockade dock många bland besättningen och elever, och vi kan stolt säga att alla var tillbaka i tid och att matteplugget fortsätter. Nu kämpar alla in i det sista med sina matteproblem och förbereder sig inför nattens alla vaktpass.

Vi hörs! Eller som man säger på spanska, Hasta Luego!



## Personallogg:

Hejsan,

Jag går som jungman här och håller på att lära mig så mycket jag kan om livet ombord. Det är riktigt roligt och mycket nytt för mig, och detta är den första logg som jag skriver.

Idag kom vi fram till Arrecife strax efter frukost, det var efterlängtat från både elever och besättning. Att få täckning igen på telefonerna var nog det mest uppskattade, och när vi lagt till var det många som var glada att äntligen kunna ringa hem och meddela alla där hemma om hur resan går.

Vädret har varit riktigt fint hela dagen, med mycket sol och lite lagom svalkande vind.

Efter att vi lagt till, påbörjades städning. Spola och tvätta bort allt salt som tillkommit under resan och även ordentlig städning invändigt. Efter städning hade eleverna VHF-prov, för att sedan göra klart det sista med städningen. Efter städningen var det många som var glada att kunna gå i land och fira med att gå och bada, äta glass och bara ha det bra ute i solen.

Middag var det många som valde att äta i land, inte alla men de allra flesta. Det var en lång dag för de flesta ombord och alla var tillbaka i god tid på kvällen.

Under kvällen, innan läggdags var det många som var uppe och pluggade inför det kommande matteprovet.

Det var allt för idag, vi hörs.

Nicole