

# Logg från Älva

---

Datum: 18/1-18

Elevloggare: Mira, Tor

Personalloggare:

Position: Agadir

Segelsättning: Ligger på svaj utanför hamnen

Planerat datum för att segla vidare: I morgon fredag

Beräknad ankomst till nästa hamn: Arrecife söndag

Väder: Mulet och runt 15 grader.

## Elevlogg:

Salaam! Nu är vi tillbaka efter vårt äventyr i Marrakech. Det kändes som att hoppa in direkt i en Tintin-bok, med prutning på gatorna, rökelse som fyllde gränderna och ett ofantligt tedrickande. Vi började dagen med att hälsa på vår mycket trevliga guide Mahjid. På den 3h långa busssturen försedde han oss med nödvändig information om Marocko och Marrakech. När vi anlät i vimlet så hjälpte han oss sedan välbehövligt runt i labyrintherna av små gränder. Affärerna verkade aldrig ta slut, så fort man gick in på en ny gata så fanns det 100:a nya ivriga försäljare som ville sälja samma varor som i gränden innan. Kontrasterna mellan Sverige och Marocko blev i detta ögonblick extrem, vissa såg höns bli nackade mitt på gatan och andra fick ofrivillig apkontakt. Mahjid visade oss inte bara affärerna utan även produktionen av varorna på bakgränderna. Det svetsades, svarvades, garvades (i läder dvs) och dekorerades diverse prylar, flitens låga brann i varje hörn. När vi sedan träffades av dagsljuset på stora torget så möttes vi av allt från ormtjusare till frukthandlare. Det var dock först nu den riktiga expeditionen började, vi fick gå själva. Att våga sig in i djungeln av små stånd och säljare igen men nu utan guide krävdes mod av största klass och en orienteringsförmåga utan dess like. Till vår förvåning så lyckades alla komma tillbaka välbehållna, många hade shoppat både krims-krams och lite mer genuina hantverk. På bussresan tillbaka så stannade vi längs vägen på en lokal restaurang som serverade en klassisk marockansk kötträtt som blev succé. Vi åt med händerna, utan tallrikar, alla delade samma fat och servetterna var avrivna A4. När vi kom dit ville köket ha hjälp av några elever så Adam, Johanna, Elin J och Mira fick rycka in i köket och i serveringen för att understödja den otroligt trevliga personalen. Som sagt var dock smakerna helt fantastiska. Toaletterna på restaurangen fascinerade också då det bara var ett hål rakt ner i marken (toapapper saknades också). Under bussresan tillbaka fick vi även reda på att Älva gått ut ur Agadirs hamn för att lägga sig på svaj. Detta eftersom dyningar och strömmar påverkade hamnen för mycket. Vi lämnade kaoset i Marrakech och avslutade dagen med en rib-tur ut till Älva.





### Personallogg:

Hej

Som ni redan har läst så hade vi en fantastisk dag i Marrakech. Bussturen tog oss över Atlasbergen där snön ligger vit på topparna. Enligt bilder hemifrån så har ni också snö. Vägen upp mot Atlasbergen kantas av Arganträd som endast växer i Marocko. Nötterna plockas och mals, den olja som sedan kommer ut av nötterna gör den kända arganoljan som enligt marockanerna själva kan användas till det mesta som t.ex. kropps lotion, fixa frissigt hår, läka svåra sår mm.

Många av eleverna följde med mig och åt lunch, där den marockanska nationalrätten tagine serverades. Det är en gryta som kokas i ett keramikkarl.

Som eleverna ovan skrev så är det en pärs att gå i gränderna, ettriga försäljare gör gångturen lite jobbig. "svenskar bara titta inte köpa" , "jag känner en från Sverige" är fraser som hörs nästan överallt. Så att åka till en liten restaurang i Chinchaua där lugnet rådde kändes som en bra avslutning av dagen.

Hälsningar från Catharina