

Logg från Älva

Datum: 2018-01-17

Elevloggare: Albin & Markus

Personalloggare: Martin

Position: Förtöjda i Marina Agadir

Planerat datum för att segla vidare: Lördag förmiddag den 20 januari

Beräknad ankomst till nästa hamn: Arrecife måndag förmiddag

Väder: Mestadels soligt, 23-24 grader och svag vind

Elevlogg:

Välkomna tillbaka kära loggläsare! Nu ska ni få höra på vår fantastiska framkomst till Agadir och den nya kontinenten Afrika. Kl 10.00 i morse kom vi fram till hamnen och satte elever och besättning i RIB-båtar och gjorde klart för förtöjning. Därefter väntade den efterlängtrade storstädningen samtidigt som passkontroll innan vi fick gå iland och upptäcka. Vid kajen stod det som väntat passkontrollanter och beväpnade vakter som skulle se till att allt gick bra till. När vi äntligen fick gå iland testade många i klassen det omtalade Marockoteet vilket slog oss med häpnad. Efter en dag av den nya kulturen kom vi tillbaka till en underbar trerätters middag presenterad av byssan-laget som under den senaste veckan lagat vår mat i både vått och torrt, bokstavligt talat. Trerätters bestod av fyllda tomater, laxburgare och en lemon curd. Ett grymt jobb som vi inte kan tacka nog för. Under dagen besökte vi även stranden som ligger här intill och hade en femkamp, solade och badade. Nu går alla och lägger sig för första gången i lugn och ro på några dagar och spänningen är stor inför morgondagens utflykt till Marrakesh och marknaden där.





Personallogg:

Under de tidiga morgontimmarna närmade vi oss Agadir, och den gamla kashban på berget steg fram ur morgondiset. Eleverna i varje klass brukar fråga vad den gigantiska texten på bergssidan betyder. Vi brukar försöka lura i dem att det står "Välkommen, Marina Läroverket!" Fast det brukar ingen gå på. Någon har sagt oss att det egentligen står något i stil med "Kungen är stor men Gud är större". (Någon arabisk-kunnig loggläsare kanske kan verifiera eller dementera?)

En strid ström av sardintrålare gjorde oss sällskap, de skulle in till fiskehamnen och leverera nattens fångst. Det är väldigt dåligt med plats i marinan, så vi brukar få backa in, fälla ankarna och akterförtöja mot kaj. På bilden ovan kan ni se hur det såg ut medan vi låg någon timme och väntade på att man skulle flytta undan båtarna så att vi fick en bit kaj att maka in rumpan mot.

I marinan ligger vi annars mycket bra. Fina, lugna kvarter med staden och den enorma badstranden och strandpromenaden på nära håll. Tull och passpolis är vänliga och lätta att ha att göra med. (Till skillnad från i den stora handelshamnen lite längre västerut.) Dock märks det att man har en mycket hög beredskap mot terroristdåd (trots att Marocko varit väldigt förskonat). När hela klassen går till stranden t ex, följer det med en beväpnad patrull som på behörigt avstånd håller ett vakande öga.

I morgon skall jag följa med på heldagsturen upp till Marrakesh, det skall bli mycket spännande.

Hälsningar från lättmatros Martin