

Logg från Älva

Datum: 2018-01-16

Elevloggare: Julia och Madeleine

Personalloggare: Catharina

Position: Utanför Marockos kust, 50 M söder om Agadir

Segelsättning: Storsegel, fock och stagfock

Fart: 5 knop

Kurs: 040

Beräknad ankomst till nästa hamn: Onsdag kl 09.00

Planerat datum för att segla vidare: Lördag morgon

Väder: Soligt, VNV vind, 12 m/sek

Elevlogg:

Hejsan allesammans! Idag vaknade vi upp till något lugnare väder till skillnad från gårdagens kaos. Fortfarande många sjösjuka ombord men trots det är humöret fortfarande glatt! Dagen har rullat på efter schema som vanligt med frukost, städning, lektioner och vakt. Vi åt fiskpinnar till lunch med en gudomlig remouladsås och till middag blev det kassler med bulgur, starkt jobbat av byssanlaget som har stått ut i dessa vågor. Idag såg vi även många delfiner hoppa runt båten vilket bidrog till det glada humöret 😊 Det har även varit bra väder med klar himmel under dagen, nu mot kvällen lite disigare då vi sakta men säkert närmar oss Afrika!



Personallogg:

Gungeligung är det som sammanfattar det sista dygnet. Tappra elever som verkligen har ställt upp för varandra i alla sammanhang. Jag som mentor är stolt som en tupp. I matematiken håller vi på med bevisföring inom aritmetiken och geometrin. Eleverna ska bl.a lära sig att bevisa att vinkelsumman i en triangel är 180° . Därefter kommer det att bli bevis av Pythagoras av alla tänkbara sätt.

Att byssagänget under ledning av Walle har klarat av laga tre mål mat om dagen i gunget som har varit är en riktig bedrift. All heder till dem.

Jag kan också notera att alla elever har fått riktiga sjöben. Dom verkligen glider fram i mässen och salongen utan att tappa balansen.

Nu ser vi fram emot att lägga till i Agadir för att få lite fast mark under fötterna och att de som har varit sjösjuka kan komma upp ur hytterna. Där väntar sociala aktiviteter och att äta Agadirs goda glasser.

Gungande hälsningar

Catharina