

Logg från Älva

Datum: 20160912

Elevloggare: Elin J och Oskar

Personalloggare: Eva

Position: Förtöjda i Haslar Marina, Gosport

Väder: Växlande, 16-17 grader

Elevlogg:

Hej på er ifrån Älva en allra sista gång!

Idag har vi städat upp efter oss här på båten, det tog sin tid men rent blev det! Alla vaktlag fick sitt egna städområde och slet som tusan både inne i hytten och uppe på däck. Efter lunch fick vi tillbaka våra kustskepparprov något alla väntat spánt på, för de flesta gick det som väntat och det var roligt att se hur mycket vi lärt oss under de här veckorna. Vid lunch utvärderades även resan och vi kom fram till att alla har haft riktigt roligt och är nyfikna på att lära sig mer om segling och livet tills havs. Det har flera gånger konstaterats att något klassen måste jobba mer på är samarbete, som Catharina sagt det är "vi" som seglar och man hjälps åt att komma upp till jobbiga nattvakter och tidig frukost. Trots brister i samarbete ibland säger besättningen att vi varit en skön och rolig klass att segla med, och det tror vi nog att dom tycker. Vi kommer i alla fall sakna vår härliga besättning, dom har gjort den här resan till ett otroligt bra minne och givit oss massor av erfarenhet. God mat och ett enastående arbete ifrån byssan med Frida i ledningen, vett och etikett med våra erfarna seglare Hans-Erik och Erik, knopar med Tove, navigera som proffs med Erik I och Petra, och såklart Bauer och Jakobo som alltid finns till hjälp uppe på däck. Vi ser helt klart fram emot den nästa seglingen och såklart kommer samarbetet att ha förbättrats enormt.

Imorgon kommer bussen och hämtar oss för hemresan, packningen står klar och vi alla känner oss ändå redo att komma hem till Sverige igen. Nu behöver ni snart inte längta längre, imorgon ses vi på Arlanda 20:20!











Personallogg: Eva

Hej alla därhemma,

Idag är det Mb15as – och min – allra sista dag här i Portsmouth och vår innehållsrika Älvaresa närmar sig sitt slut. Det har sopats och skurats och sorterats och rensats och tvättats och dammsugits och fejats i varenda vrå o överallt här på fartyget!! Jag får citera Madde (som har sagt "ok"):"så mycket som jag har städlat idag har jag inte städlat under hela mitt liv!"

På lunchen hade vi muntlig utvärdering bordsvis under ledning av kapten Sören. Alla fick chansen att säga vad som varit riktigt bra och vad som kan förbättras. Alldeles utmärkt! Lunchen ja, idag njöt vi av Fridas och byssans kyckling med nudlar – alltid lika gott! Och jag måste få skvallra lite nu: Eleverna har berättat att inte EN enda gång under de 23 dagar de har ätit lunch och middag här på Älva har de ätit samma maträtt!! Frida, Du ÄR fantastisk!! Andre styrman Petra och Erik I har lagt ner mycket möda på att hinna rätta navigationsproven nu innan hemfärd. Superjobbat! Och det har gått bra för de allra flesta av våra elever!

Jag har frågat runt lite grann och förhört mig om hur det känns att detta äventyr snart är slut. Som förväntat är det väldigt blandade känslor. Det har varit otroligt att få uppleva så mycket och att få lära sig så mycket .. OCH att det har blivit en mycket mer sammansvetsad klass. Samtidigt är det förstås helt ok att fara hem till "gamla Svedala" igen, till familj och vänner och pojk- och flickvänner och så till skolan förstås

JAG säger nu STORT TACK till hela härliga Mb15a och till den på alla sätt jättefina besättningen; Sören, Hans Erik, Petra, Erik N, Erik I, Tove, Frida, Jakob och Andreas. Det har varit toppen att få vara med!

Nu blir det snart avskedsmiddag för oss alla på "The Green Lightship", restauranten Mary Mouse och imorgon tisdag förmiddag väntar buss vid kajen som ska föra mig, Petra och klass Mb15a till Gatwick och flyget.

Kram och god kväll!

Lärare Eva