

Logg från Älva

Datum: 20160911

Loggskrivare elevlogg: Siri och Tova

Loggskrivare besättning: Frida

Position: Portsmouth

Väder: Klart

Elevlogg:

Hej loggen!

Idag så hade vi ett födelsedagsbarn på båten, så såklart så sjöng vi vid frukosten dagen till ära. Vi har gått till the Royal Navy's historiska ubåtsmuseum där vi fick kolla på bland annat HMS Alliance. Där fick vi en guidad tur av fartyget av härliga guider som berättade allt det intressanta som man ville höra. Det har också varit en hel del sista minuten-intervjuande och skrivande för vår engelskapresentation som var här i eftermiddags, där så skulle vi diskutera åsikter om olika ämnen som olika åldersgrupper hade. På kvällen så var det resans sista trerätters som bjöd på en oerhört god middag med punk-tema, alla hade verkligen försökt sitt bästa och stämningen var på topp. Nu ska vi ut och göra bort oss på stan som stereotypiska punkare!

- Siri och Tova





Födelsedagsbarnet Albin öppnar fina paket från klassen under kvällens tre-rättersmiddag i mörkt tema 😊

Personallogg:

Hejsan

Som ovanstående säger så ställde vi till med en herrejössesmiddag ikväll. En äkta british traditional Sunday roast. Alla satsade hårt på sina utklädnader och byssalaget har verkligen kämpat med att få ihop mat och dukning för att ge alla en trevlig kväll och avslutning på denna resa.

Dagen var väldigt varm vilket gjorde byssan extra svettig men inte ett ljud av klagande har hörts från de tappra byssalaget. Jag är så nöjd med deras prestation och alla lag innan dem har varit precis lika ambitiösa.

Nu börjar kvällsron lägga sig här på Älva och alla varvar ner för att tagga en dag full av städning och avslutningsmiddag som kommer äga rum på fryskeppet Mary Mouse 2.

Natti Patti på er

Kock Frida