

Logg från Älva

Datum: 11 januari 2018

Elevloggare: Philip & Albin

Personalloggare: kapten Sören

Position: Förtöjda i Santa Cruz de Tenerife

Planerat datum för att segla vidare: lördag em den 13 januari

Beräknad ankomst till nästa hamn: Agadir tisdag den 16 januari

Väder: Växlande molnighet, omkring 20 grader på dagen

Elevlogg:

Hej Hopp alla glada och förväntansfulla nära och kära! Nu kan vi med nöje meddela att stunden är kommen, nu här vi här! (Igen)

Resan hit började med en samling på Arlanda á 14:30. Kl 16:40 var bestämd avgångstid mot Teneriffa men p g a förseningar så blev vår avgång närmare 17:20. Resan till Älva och Teneriffa var beräknad att ta ca 7 – 8tim med flyg och buss inkluderat, 6tim flyg & 1,5tim buss.

Känslan att få återkomma till Älva var olika runt i klassen, för vissa något som inte kunde beskrivas utan behöver upplevas och för andra en rent av god och härlig känsla. Med det pirriga från första stunden på Arlanda till att anlända och bli välkomnade av besättningen med varma mackor till kvällsmat, var lite som att få komma hem.

Under första stund ombord fick vi som sagt ett kvällsmål som landade bra i magen efter den långa resan. Resten av kvällen gick till att börja lära känna besättningen och kaptenen men främst till att få flytta in i sina hytter, bädda, stuva sina saker m.m

Till morgondagen är frukost kl 8:15, kaptenen säger att agendan kommer att bestå av förtrogenhetsutbildning vilket är till för oss att åter lära känna skeppet och få in oss i hennes rutiner för b.la brand, man över bord m.m

Nu ska eleverna sova, God natt & Sovgott!

(Ps: Alla elever utom de som går hamnvakt)



Fina glada ansikten från Mb15a ☺

Personallogg:

Så går vi då här ännu en gång och väntar, har just fått meddelande att klassen klivit på bussen nere vid södra flygplatsen. De bör vara här om trekvart. Vår kock Walle lassar in mackor i ugnen så att eleverna får något i magen efter sin långa resa.

Det är alltid lite extra roligt att segla med en marinbiologi-trea, som alltså kommer tillbaka för sin andra segling här på Älva. Dels är det ett kärt återseende av dessa elever som vi saknat så mycket sedan de reste hem från Älva för ett och ett halvt år sedan. Dels vet vi att de redan är hemtama och trygga ombord, så allt från städning till segelsättning kommer att gå som en dans från första början.

Först skall vi ta oss till Agadir i Marocko, och det är alltid något av en utmaning med tanke på den rådande nordostpassaden. Den här gången tror jag taktiken får bli att börja med att köra för maskin

norrut i den relativt svaga vind som spås för lördag och söndag. Sedan skall den öka och vrida mot nordlig, och då hoppas jag att vi kan hissa segel och falla av på en ostlig sträckbog mot Agadir.

Efter Marocko vänder vi åter mot öarna. Lanzarote, La Graciosa, El Hierro och La Gomera står på tur innan vi vänder åter till Teneriffa i början av februari. Dagliga rapporter kommer här, så jag hoppas att alla ni loggläsare därhemma vill följa vår resa.

Hälsningar från kapten Sören