

Logg från Älva

Datum: 1 februari

Elevloggare: Elin J

Personalloggare: Linda

Position: Förtöjda i Puerto Restinga, El Hierro

Planerat datum för att segla vidare: I morgon eftermiddag

Beräknad ankomst till nästa hamn: 4/2-2018 Teneriffa

Väder: Mulet, lite regn, ca 16 grader

Elevlogg:

Hej alla loggläsare!

Idag tog guiden Conny ännu en gång med sig hela klassen för en heldagsutflykt med buss runt ön, Linda och Erik följde också med. Vaktlag Torpederna hade bokat buss för dagen som hämtade hela gänget vid Älva klockan 9:15. Under färdens gång fick vi lära oss rikligt med fakta om ön El Hierro, Conny berättade att ön är den minsta och även den yngsta utav alla Kanarieöarna. Här på El Hierro bor det bara 8000 personer och från kust till kust på denna lilla ö är det endast 30 km. Det var spännande att kunna se hur miljön skiljde sig från föregående ö La Gomera, där omgivningen gav ett mer tropiskt intryck medan man här på El Hierro exempelvis möttes av barrträd istället för palmer. Conny tyckte vissa delar av ön hade en skotsk karaktär och utanför bussfönstret kunde man se djur såsom får, kor och hästar.

Vi besökte många fina utsiktsplatser och vyerna på de olika öarna slutar aldrig imponera, riktiga höjdpunkter om man säger så! Vi stannade även till vid en uppfödningplats för en utrotningshotad art av ödlor, samt vid en grotta. Det är nästintill omöjligt att fånga dessa platser på bild men här kommer några tappra försök.









Nu sitter klassen lite halvtrötta och kämpar med Marinbiologirapporter och fartygsbefäl-plugg, några har gått iland för att spela lite fotboll.

Ha det bra och håll ut, vi är snart hemma igen!

/ Elin J

Personallogg:

Hej alla där hemma!

Oj vilken dag vi har haft, vi har som sagt varit iväg på utflykt här på El Hierro och vi har verkligen fått uppleva alla möjliga miljöer, väder och temperaturer. Här nere kring byn La Restinga sken solen och från bussen kunde vi se tydliga lavaflöden som runnit för tusentals år sedan längs bergsslutningen. Lavan här kan antingen vara väldigt skarp och vass eller så är den ganska slät. Den vassa lavan har fått ett namn som är lätt att komma ihåg, den heter nämligen på samma sätt som man låter om man kliver på den barfota "ah ah!" (på hawaiianska a'a) och den släta kallas för pahoehoe. Det lustiga är att jag berättade detta för några elever för någon dag sedan och precis efter det så snubblade jag till och satte handen rakt på a'a lava och då utbrast jag just "aaahhj!". Pedagogik kan vara effektivt när det gör lite ont.

Vi åkte vidare upp med bussen till de olika utsiktsplatserna och fick förutom fantastiska vyer även uppleva hur kallt det kan vara på 1000 meters höjd och ordentlig blåst. Det var även lite komiskt att på flera platser ute i ingenstans se skyltar med "Free WiFi", jag är inte helt van med att ha WiFi högt uppe på berg och i skogar.

Vi åkte även ner till kusten där vi bland annat fick se världens (näst)minsta hotell. Ett hotell med fyra rum som ligger ute på en klippa i vattnet. Precis när vi var där fick vi uppleva en regnskur med gigantiska vattendroppar, vi skojade om att det var nästan så att man kunde få en kallsup om vi gapade i regnet. Vi blev ordentligt blöta men det stoppade inte oss, vi ville fortsätta se mer kustvyer! Conny tog oss då bland annat till olika badplatser som hon kallade för "rockpools". Det var inte riktigt badläge då vågorna var höga och kom in i väldig fart, men det var en upplevelse att se. Dessutom blev de flesta av oss nedstänkta av havet bara av att stå på avstånd. Trots att vi spenderade eftermiddagen med att bli blöta, hade eleverna ett underbart humör och det blev mycket skratt.

På vägen hem i bussen märktes det dock att det varit en lång dag eftersom de flesta somnade och tyvärr missade att se att det även finns lagerbladsurskogsliknande miljöer även här på Hierro. Men jag tycker verkligen att den här dagen har varit fantastiskt rolig, något blöt, men full med upplevelser och glada miner!

Hälsningar från Linda.