

Logg från Älva

Datum: 23/11-2018

Elevloggare: Erik och Herkules

Personalloggare: Erik och Robban

Position: Till kaj i Santa Cruz de Tenerife

Segelsättning: Ingen

Fart: så fort vi kan

Kurs: hem

Beräknad ankomst till nästa hamn: Arlanda klockan 22:45 den 24/11

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: regn

Elevlogg:

Hej alla där hemma!

Idag så har vi haft våran storstädning och det tog hela dagen. Vi städade överallt i hela båten vartenda hörn och list. Väggar, golv, tak, kylar, bänkar, matsal. Alltså överallt i hela båten. Känns som om att vi aldrig har städad så här mycket i våra liv. Men efter att ha städad så fick vi en vilopaus, vissa gick ut på stan medan andra gick och vilade sig i sina hytter. Sedan så blev vi serverade en god middag, Oxfilé och potatisgratäng med glass och jordgubbar till efterrätt. Vi tackar Simon och byssalaget för en superbra middag. Nu så tar vi det lugnt och lyssnar på musik och tar vara på sista natten ombord på Älva! Imorgon så är det hemgång, planet lyfter 16:00 och åker hem till Sverige.

Tjena Bengan mvh Tiger

Morsning korsning!

Personallogg:

Hej.

Efter 18 dagars segling från Medelhavet till Kanarieöarna har vi kämpat i vått och torrt med detta härliga gäng. I morgon åker detta gäng hem, hoppas allt de lärt sig här kommer till nytta hemma. Slutstädningen är verkligen grundlig och tar lång tid. Dessutom så lämnas alla mobiler in för att ingen ska störas under arbetet. Alla har verkligen slitit och ingen har protesterat på något vis. Belöningen blev en underbar middag som bjöds ombord.

Klart slut på denna resa / Erik och Robban