

# Logg från Älva

---

Datum: 12 januari 2019

Elevloggare: Isa och Simon

Personalloggare: Magister Björn

Position: Förtöjda i Santa Cruz de Tenerife

Planerat datum för att segla vidare: I morgon eftermiddag

Beräknad ankomst till nästa hamn: La Graciosa tisdag morgon

Väder: Växlade molnighet, svag sydlig vind

## Elevlogg:

Hej alla i Sverige!

Idag har vi alla marina elever fått en guidad tur över den fantastiska vulkanen Teide på Teneriffa. Turen leddes av en pratglad guide som delade med sig av en massa intressant information om ön och vulkanen, bland annat att öns största djur är kanin. Vi fick många stopp så vi fick vandra runt och få vår egen uppfattning om klimatet och omgivningen. Vädret idag var på vår sida då vi befann oss över molnen och därmed behövdes en hel del solkräm på oss alla. När vi kom tillbaka till Älva bjöds på en härlig middag bestående av pasta med köttfärssås. Det väntas en fin kväll att njutas av då vi fått fritid att besöka staden.





Med soliga hälsningar från Älva till mörka Sverige

## Personallogg:

Hej. Ja det har varit en intressant dag i dag. Besöket på det lokala fjället Teide var givande. Solen strålade fast det var lite kyligt i vinden. Goda mackor från byssagänget mättade och mobilkamerorna smattrade. Bussen framfördes med trygg hand på slingrande serpentinvägar. Rafflande lagtävling vid lunchstoppet lockade fram tävlingsandan i oss.

Mätta och nöjda efter god middag. Med andra ord läget är förträffligt.

Men misströsta icke, i morgon börjar vi med matte och navigation.

Hälsningar Björn