

# Logg från Älva

---

Datum: 3/10 2018

Elevloggare: Jennifer & Olle

Personalloggare: Jenny

Position: Vigo, Spanien

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare: Fredag 5/10 2018

Väder: Strålände sol och 28 plusgrader

## **Elevlogg:**

Skepp och hoj alla där hemma!

Morgonen började som vanligt med en smaskig frukost från vårt nya byssangäng! Efter morgonens städning så drog David och Marie igång med återkopplingar efter våra delredovisningar som hölls i början av veckan. Dagen rullade vidare fram till de ropades över båten "provianten är här!" och alla sattes i arbete där LK-maskineriet glänste. Provianten fortsatte komma under dagen och totalt har vi lastat ombord mellan 1800–2100 kilogram. Under dagen tog några även vara på det fina vädret och begav sig till stranden i 7 timmar. Utöver detta spenderade Lk16 dagen med lite enkätinsamling blandat med shopping och fika. Några hurtiga Idh2 (Idrott och hälsa 2) elever har även tagit tillfället i akt och hållit i sina egna lektioner ombord. Nu börjar det dra sig och större delar av Lk16 förbereder sig för en av de sista middagarna i Vigo. Ikväll blir även den sista kvällen för David och Marie som byter med Arvid och Jan som anländer senare under kvällen.

CIAO/Jennifer & Olle



## Personallogg:

Hej allesammans!

Jag heter Jenny och jobbar som jungman här på Älva. Detta är min andra resa som besättning och min fjärde totalt. Jag läste marinbiologprogrammet och våren 2017 tog jag studenten på Marina läroverket. Däremot saknade jag skolan så mycket att jag bestämde mig för att komma tillbaka, men denna gång som besättning. Jag och Alva, som också jobbar som jungman, gick i samma klass och det är superkul att få segla tillsammans igen.

Besättningen idag har arbetat med underhållsarbete. Jag och Alva håller på att slipa och måla relingen på styrbordssidan. Det är mycket som ska hinnas med, men det går framåt. Det har även kommit massor av proviant, som eleverna fick hjälpa oss med. Nu har vi så mycket mat att vi inte vet var vi ska göra av det, t ex har vi en korg med rödlök som inte fick plats någonstans som nu står i mässen.

Efter allt jobb tog jag och Alva en middag på stan. Det blev tapas, men ingen på restaurangen kunde engelska, så Google blev vår bästa vän när menyn skulle läsas. Trots Googles tappra försök blev det

ingen framgång. Vi beställde inlagd, vit, sladdrig sparris. Ingen höjdare med andra ord. Svårt det där med att beställa på spanska.

Nu ska jag gå och lägga mig! Godnatt.

Jungman Jenny, out.