

Logg från Älva

Datum: 2018-09-19

Elevloggare: Vincent Woxell

Personalloggare: Stefan Siwek

Position: Gosport/Portsmouth

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: 22 september

Planerat datum för att segla vidare: 21 september

Väder: 22 grader varmt, mulet samt ca 15 m/s

Elevlogg:

Idag, onsdagen den 19/9, samlades Lk:16 klockan 07:30 i terminal 5 på Stockholm Arlanda Airport för att påbörja vår trettiodagars-segling. Efter vi samlades så var det dags för att checka in bagage samt gå igenom säkerhetskontroller, vilket det lyckligtvis inte var något problematiskt med. I väntan på att planet skulle gå så fick vi lov att göra lite som vi ville, det vill säga äta, shoppa, vila, vänta och så vidare. Flygplanet från Stockholm Arlanda avgick klockan 10:35 på förmiddagen med mål destination London Airport. Ombord på flygplanet så vilade de flesta, vissa spelade kort och vissa läste i sin svenskbok.

Flygplanet landade i London klockan 12:15. Vi hämtade därefter vårt bagage och vandrade mot bussen som tog oss till Gosport/ Portsmouth. Efter en halv timme rofylld bussfärd så stannade vi för att äta lunch vid ett mini-köpcenter, där det fanns mycket god mat att välja mellan. Efter lunch så åkte vi vidare mot vårt kära segelfartyg T/S Älva. Sammanlagt tog bussfärden ca 90 minuter. Vi var mycket trötta när vi kom fram efter den långa resan.

När vi klev ombord på T/S Älva så möttes vi av dess besättning vilken bestod av befälhavare Stefan, överstyrman Sofia, matros Robban, matros Bengt, matros Frida samt de tre jungmännen Alva, Pontus och Jenny och sen så får vi såklart inte glömma vår härliga kokerska Catarina som bjöd Lk:16 på en enastående lasagne idag! De alla gav Lk:16 ett mycket fint välkomnande med öppna armar. Vi gick tillsammans igenom säkerhetsfrågor och massor med annat som kan vara till nytta för denna segling.

Resten av kvällen efter middagen gav mentorerna David och Marie Lk:16 fritid fram till 22:00 som man får nyttja efter eget tycke och smak.

Det var allt för mig, tack och hej!

Personallogg:

Jag som skriver har tagit en sjökaptensexamen på sjöfartshögskolan i Kalmar och därefter seglat som styrman, överstyrman och befälhavare på tankfartyg, torrlastare, bogserbåtar, mindre passagerarbåtar och segelfartyg. Senaste 10 åren har jag undervisat på sjöfartshögskolan och seglat emellanåt.

Elever och lärare kom idag cirka kl. 1600. De var glada och lastade snabbt ombord sin packning, rusade ner till sina hytter och kom upp till mässen för att få sin första information gällande fartygets regler och de ombordvarandes rutiner. Alla var mycket intresserade och förväntansfulla. Många frågor kom. I morgon får eleverna lära sig mer om säkerhet ombord, segelsättning och vaktarbete under segling. Alla kommer att ingå i fartygets olika vaktarbetsuppgifter.

Hälsningar

Stefan Siwek

Bild från Älva, väl förtöjd i Gosport, med utsikt mot Portsmouth.

