

Logg från Älva

Datum: 10 oktober, 19:00

Elevloggare: Anna-Clara Sörbom

Personalloggare: Arvid Lundkvist

Position: Kaj i Smir, Marocko.

35 grader 45,2N. 005 grader 20,4W

Segelsättning: Ingen

Fart: Ingen

Kurs: Ingen

Beräknad ankomst till nästa hamn: Söndag morgon eller kväll.

Planerat datum för att segla vidare: Eventuellt lördag kväll p.g.a. ett möjligt annalkande oväder

Väder: Soligt, 30 grader

Elevlogg: Hejsan svejsan alla svennebananer där hemma!

Dagen började för mig med att jag vaknade av mitt "härliga" alarm klockan 03:35. Tiden var inne för nattvakt med Benjamin och Laura. Men trots en överhängande trötthet och becksvart mörker gick två timmar fort. Ett skådespel av ett mindre åskoväder lyste upp den mörka natthimlen med dess kraftiga blixtrar, glittrande ljus på styrbord sida som avslöjade Marockos livliga städer, lekande delfiner i grönglittrande mareld, kluriga ordlekar och Gibraltar sund som kom allt närmare. Klockan tickade sedan vidare till sju på morgonen då resten av klassen vaknade till en kraftig rullning. Det var mycket svårt att gå då man i princip kastades från sida till sida. Efter en mättande frukost blev vädret bara varmare och varmare. När Smirs vackra gröna bergslandskap, med flera små vita hus, höga palmer och långa stränder började torna upp sig framför oss var hettan nästan olidlig. Speciellt tryckande blev den strålande solens värme när vi skulle göra rent skepp (alltså en redig storstädning både i och på Älva) efter att vi lagt till. Värt att nämna är att Olle då såg en sköldpadda simmande i vattnet i hamnen. Efter ett godkännande av våra pass var vi tillåtna att gå i land (d.v.s. de som inte hade feedback från våra tidigare redovisningar). Det var dock väldigt folktomt eftersom turisthamnen är inne i lågsäsongen. Men en kamel såg vi vandrande runt på gatorna efter dess "huse". Emelie, Clara, Victoria, Alice C, Arvid och Janne gick dessutom på eftermiddagen och utforskade stranden och fick med sig ett gäng vackra snäckor som Emelie plockade. Och nu när jag sitter och skriver har ett stort gäng gått till just den stranden för ett kvällsdopp i det varma, turkosa vattnet.

Hoppas ni alla har det bra hemma i kalla höstsverige för det var allt för mig, tack och hej.



Personallogg:

Salaam därhemma,

Äntligen Marockansk mark under våra vingliga fötter. Det är alltid en speciell känsla när man får gå iland efter ett antal sjödygn, lång inklarering och rent skepp. Sällan smakar en kopp kaffe på ett café så gott. Så här fram emot kvällen är det många som kramar det sista ur "Kalla det vad fan du vill", en roman som skall diskuteras imorgon med koppling till diverse sociologiska teorier. Man kan se elever runtomkring på Älva under tyst läsning, i diskussion eller febrilt antecknande citat att analysera följande dag. Vi har haft feedbacksamtal med alla projektgrupper efter delredovisning 2. Nästa steg är enkäter och djupintervjuer här i Marocko vilka ska adderas till föregående undersökningar för att utmyнна i slutredovisningen som sker hemma på skolan i Stocksund efter hemkomst. Nu blir det tidig läggning efter en lång dag.

Kramar

Arvid