

# Logg från Älva

---

Datum: 16/10-18

Elevloggare: Lina & Victoria

Personalloggare: Arvid och Jan

Position: puerto de Malaga

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: 24 grader och sol blandat med moln

## Elevlogg:

Hej på er!

Nu börjar resan att närma sig sitt slut och det är bara en heldag kvar. Det är blandade känslor här på båten, Älva har ju ändå varit vårt hem den senaste månaden. Idag har det varit fritt arbete på schemat, dagarna såg väldigt olika ut från person till person. Alltifrån städning och shopping till att glassa på stranden. Grupperna har kommit igång med sina slutredovisningar som ska presenteras nästa vecka. Denna veckas byssanlag fixade en speciell avslutningsmiddag där alla olika vaktlag fick ha ett tema att klä ut sig ifrån. Metallica, Påskharen med ägg samt "älva runt på 7 personer" samlades för tre-rättersmiddag i mässen. Det bjöds på mycket skratt och god mat. Till efterrätten kördes även ett musikquiz. Sista middagen på båten är nu avklarad och det känns lite tomt när några ur besättningen redan åkt hem. Snart kommer vi hem till er, så hoppas ni är redo för det är inte vi.

Kramar från Lina och Victoria!



### Personallogg:

Sista lärarloggen. Nu nalkas hemfärden med raska steg. Endast två kvällar återstår. Just denna kväll har varit speciell tack vare vår fantastiska byssanjobbare som kokade ihop helt underbara anrättningar. Jag tror förresten att lärarna och några besättningsmän vann musikquizen. (Är det därför vi inte fått höra något?) I alla fall, kvällen flyter på och jag hörde någon sucka nostalgiskt och börja sakna den fina samvaron på Älva, som blivit ett andra hem även för oss lärare. Det är en särskild känsla att komma till nya platser sjövägen. Man får också en gemenskap med flytetygen bredvid vilket idag resulterade i att besättningen på en Santa Mariakopia fått en liten rundtur på vår ståtliga skuta. De imponerades stort av de rymliga innanmäten som öppnar sig inuti Älva. Själva arbetade de som sagt på en replika av ett 1500-talsskepp. På den tiden fick sjöfolket huka sig i små utrymmen och trängas i månader på oceanerna. Jag och Arvid har fått nöja oss med ett par veckor ombord på vårt ståtliga skepp och vi kommer att sakna det, inte minst tack vare era fina och duktiga, alltmer sjökunniga söner och döttrar, kära föräldrar! Ja, det har varit en härlig resa fylld av intryck med en helt underbar klass som hela tiden jobbar på med gott humör även när det går emot.

Resan har dock sanningen att säga hittills varit fri från riktiga motgångar. Inga sjukdomar, inga stormar, ingen sjösjuka sedan Arvid och jag klev ombord (vi är dock medvetna om de prövningar många genomgick på väg över Engelska kanalen). Sol och medvind mest hela tiden. Man förstår sanningen i Tagores maxim: "Gods, tired of their paradise, envy man." För mig (Jan) var detta "jungfruresan" på Älva, och jag kan bara säga: "No regrets!" Nu ska det bli intressant att komma tillbaka till människornas värld därhemma.

Jag hör glada röster från kajuta, byssa och hytter. Våra elever njuter av sista kvällen för imorgon väntar slutstädningen, den som alla kallar "klart skepp". När den är klar blir det avslutningskväll på stan. Torsdag i ottan stiger vi på bussen till El aeropuerto de Malaga. Overkligt nog landar vi några timmar senare på Arlanda, kl 10.20. Väl mött där, ni som har vägarna förbi.

Jan och Arvid