

Logg från Älva

Datum: 14 oktober

Elevloggare: Emelie

Personalloggare: Arvid

Position: N 36°15,5' W 004°56'

Segelsättning: Stagfock & Storsegel

Fart: 4 knop

Kurs: 030°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Imorgon (måndag) kl 13:00

Väder: Klart

Elevlogg: HAJsan på er där hemma. Tyvärr har vi ej sett hajar men däremot valar och delfiner (där hade vi inget val) haha vilken CLOWNfisk jag är! Skämt åsido, idag har vi startat dagen som vanligt med frukost 07:15 och möttes faktiskt utav regn och en hel del blåst samt en marockansk polis som undrade varför vi inte hade åkt än. Därefter, som vi alltid gör varje dag, städning i våra hytter. Idag lämnade vi Marocko för att nu segla vidare mot Málaga där vi kommer spendera våra sista 3 dagar. Denna dag spenderades med någon enstaka lektion samt uppsättning och nedsättning av segel. Eftersom att vi hade så mycket vind så gick det fort, vilket ledde till att vi fick ta ner ett segel för att vi inte får komma för tidigt till land (eftersom vi har tid 13:00 imorgon). Kan även inflika att detta är sista gången Lk16 kastar loss vilket är rätt så sorgligt. Mer än så har vi ärligt talat inte gjort. Det har även denna gång gungat väldigt mycket pga hård vind och vi lutade väldigt mycket mot styrbord på grund av seglen.

Nu på kvällen är det obligatoriskt för vissa i klassen att kolla på en dokumentärfilm vars handling gäller Spaniens inbördeskrig (1936-1939) och snart så blir det en skön natts sömn. ☺

HAIJdå! Njut så länge det varar för snart kommer era sjögurkor/ Emelie

Personallogg:

Godkväll!

Idag lämnade vi Marocko och Marina Smir efter att kapten Stefan behövde väcka gubbarna på hamnkontoret. De hade tydligen haft en sen lördagskväll. Det har varit en fin seglingsdag med bra vind. Stagfock, fock och storsegel har fört oss mot Malaga i full fart och som mest gjorde vi sju knop vilket tyvärr var alldeles för fort. Vi får väl ta en runda i hamnen innan platsen blir ledig. Eleverna har arbetat med att sammanställa resultat från Marocko och slipa på sina redovisningar. Många har fått mobiltäckning och tar sig upp på bryggan för att få fler pinnar. Jag och jungman Pontus har just skalat och rivit 10 kg potatis som ska omvandlas till jordens bästa föda imorgon: pitepalt! Jag tror att många elever kommer att komma hem med en ny favoriträtt, men de får se till att passa sig för paltschwimmen. Spaniens ljus guidar oss på babords sida genom natten och nu får det räcka för den här gången. God natt!

Arvid