

Logg från Älva

Datum: 8/10-2017

Elevloggare: Fanny Pettersson & Lovisa Zakari

Personalloggare: Sofia

Position: N36°14,0' W 008°36,2'

Segelsättning: Maskin

Fart: 5 knop

Kurs: 120°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Tisdag

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Sydostlig vind 4 m/s, låga till måttliga dyningar, klar himmel, 26 grader

Elevlogg:

Ohoj, land i sikte! (snart i alla fall)

Först en liten tillbakablick till gårvällen. Efter en dag fylld av sol, maffialek och lektioner spenderade en stor del av klassen kvällen uppe på däck, blickande över solnedgången som färgade hela himlen röd vilket sedan följdes av en kraftig blodmåne som steg upp ur det mörka havet. Några få lyckliga själar kunde även få njuta av gårdagens loggskrivares (Emanuel) vackra gitarrspelande under en glittrande stjärnhimmel.

Så nu till dagens händelser. Vi håller stadig kurs mot det fjärran landet i söder, Marocko och beräknas vara framme någon gång under tisdagen eller onsdagen. Förväntan på Tanger och allt Marocko har att erbjuda blir allt större och spänningen att komma fram är hög. Större delen av dagen har spenderats med lektioner. Retorik med improviserade tal där målet var att hålla sin förutbestämda tid, sjömanskap med vår förste styrman Krister som lärt oss om säkerhet på vattnet samt historieseminarium där det hållits intensiva och livliga diskussioner kring 1900-talets historia med tillhörande migration.

Uppdatering kring skeppets maffialek. Ytterligare två mord har skett på T/S Älva. Först vår nekroman som hade förmågan att återuppväcka döda och sedan en medlem i maffian. Förlust eller vinst? Det är frågan.

Även idag har vi haft strålande sol dock med lite friska vindar. Vi passar på att absorbera all D-vitamin vi kan få innan vi återvänder till det gråa, kalla Svea Rike. Modet bland våra tappra jungmän, även kallade LK15, är splittrat. Vissa njuter av solen, vågorna och den friska havsluften medan många längtar hem till stillastående sängar, svenska köttbullar och våra kära familjer långt däruppe i norr.

Varma solhälsningar från oss! Det är bara 8 dagar kvar, vi ses snart!

Fanny och Lovisa





Personallogg:

Jaha, då var det min tur att skriva logg igen. Arbetsdagen började med en helt magisk nattvakt mellan 00 och 04. När vi kom upp till vakten så var det stjärnklart, månen hängde på vår babordssida som en lampa och lyste upp båten så att det kändes som en mörkare dag bara. Havet låg som en spegel och det enda som rörde sig var de vågor vi själva skapade med vår framfart. Efter den dimma vi haft nattetid den senaste tiden så var det ett mycket välkommet avbrott. Även om jag tycker att det är kul att navigera i dimma så föredrar jag nog ändå god sikt och finväder.

Vi har haft ett födelsedagsbarn ombord också som har firats med frukost på sängen, rulltårta och bullar. Det är inte alla som får fira sin 18-årsdag till sjöss men för de få som har ynnesten så firas det med alla till buds stående medel. =)

Annars fick några av oss se en val kanske 75 meter från båten idag. Helt plötsligt var den bara där och så dök den direkt och var borta lika fort som den dök upp. Nu är det dags att sova så att jag är utvilad till nattens vakt.

Ha det bra där hemma

/Sofia