

Logg från Älva

Datum: 5 oktober

Elevloggare: Tova Malmström

Personalloggare: Christine och Krister

Position: N 41° 15' W 009° 04' 24:00LT

Segelsättning: Ingen

Fart: 6 knop

Kurs: 180°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 10/10-11/10

Planerat datum för att segla vidare: 14/10

Väder: Dimma, vindstilla, ingen sjö med låg dyning.

Elevlogg:

Hej hopp på er landkrabbor!

Idag lämnade LK15 land för ytterligare 6 dygn till sjöss, men prognosen för den kommande veckan ser lovande ut för minimal sjösjuka. Förste styrman Krister meddela under morgonmötet att seglatsen över till Marocko ska bjuda på sol och platt vatten, därför hoppas vi i klassen på att få möjligheten att ankra fast något under veckan för att ta ett dopp i havet.

Idag bjöd byssan på extra god frukost tack vare de två stora matleveranserna de senaste två dygnen som sammanlagt landade på 2 ton. Direkt efter frukost var det i vanlig ordning dags för städning innan vi vid runt kl.10 lämnade ett dimmigt Vigo. Men innan det bar ut på öppet hav var det dags att stanna och bunkra diesel, ett projekt som totalt tog oss 4h med en lunchpaus däremellan. För de flesta av oss har därför största delen av dagen spenderats antingen på däck eller inne i byssan. Resterande tid gick åt till vår första lektion med Björn och Marie. På dagens lektion gick vi igenom schemat för resterande delen av vår segling och därefter fick vi chans till sammanställning av våra resultat från Spanien. På tisdag har vi nämligen nästa delredovisning, där både resultat och koppling till teorier ska presenteras.

I övrigt har båten varit rätt så död. Precis som över Biscaya har sjön en vaggande effekt på klassen och många spenderar fritiden till att sova. Kvällen har bjudit på middag i vanlig ordning och vi avslutade nyss sista halvtimmen på "The way", där vi kunde känna igen oss från gårdagens utflykt. Nu väntar filmvisning. Idag står "The fight club" på agendan.

Personallogg:

Äntligen på väg igen. Efter nästan fem dagar i Vigo har vi upplevt den här staden och är sugna på att komma vidare. Både besättning och elever är glada och ser fram emot en skön segling till Marocko. Seglingen har börjat bra med näst intill platt vatten så båten rullar inte mycket, därmed slipper vi sjösjukan också. Däremot saknar vi lite vind att fylla våra segel med så vi har i alla fall inte bunkrat diesel i onödan ;)

Nu seglar vi längs Portugals kust tillsammans med delfiner (Common dolphin) och fiskebåtar så här måste det finnas fisk. Robban har plockat fram sitt spö och vi hoppas på en jättestor fisk. Christine har beställt tonfisk till middag imorgon.



