

# Logg från Älva

---

Datum: 3/10-17

Elevloggare: Moa Lindqvist

Personalloggare: David och Arvid

Position: Vigo

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare: 5/10

Väder: Strålände sol

## Elevlogg:

Hola!

Jag vaknade tillsammans med mitt vaktlag Delta 05.40 för introduktion av byssan med Simon, vår kock här på Älva. 07 stod maten på bordet och sakta började även den övriga klassen flytta in i mässen tillsammans med besättningen och lärarna. 9.00 kickade sjökunskapen igång för halva klassen, där vi lärde oss ta riktningar följt av 3 roliga men utmanande övningar. Vi har även under dagens gång gett oss ut på Vigos gator i jakt på trevliga spanjorer som är villiga att svara på våra enkäter! Vi har även fått goda tips, feedback och beröm för vårt hårda arbete med presentationerna vi hade i går.

Efter den goda responsen pustade hela klassen ut och kunde äntligen slappna av. Den soliga dagen fortsatte i fiske, shopping och spansk kultur i form av tapas. Åter igen har en del modiga elever vågat sig upp i masten tills det var dags att langa in den allt för tunga maten på hela 3 ton.

Nu i kväll hälsar vi även våra lärare Marie och Björn välkomna att delta i livet på Älva, och tackar Arvid och David för två spännande och lärorika veckor tillsammans.

Med varma kramar från Moa Lindqvist

## Personallogg:

Hallå!

Idag vaknade vi till lätt dimmighet, vilket väldigt snart trängdes undan av den ljuvliga solen. Skenet från solen och total avsaknad av molnen höll i sig under hela dagen. Idag har eleverna haft dubbellektion i sjömanskap medan vi lärare haft feedbacksamtal med alla elever gällande gjorda redovisningar och inlämningsuppgifter. Det ska också tilläggas att våra elever har varit mycket flitiga att, dels samla in och möta främmande människor i olika länder, och att sammanställa resultatet på ett tillfredsställande sätt. Nu under kvällen lastas det på cirka tre tusen kilo mat. Langningskedjor för bästa effektivitet är i full gång. Detta är också vår sista kväll ombord, för imorgon bitti åker vi hem. Avlöser oss gör lärarna Björn och Marie som snart anländer från flygplatsen. Vi har haft en mycket trivsamt segling med härliga elever och besättning. Vi ses nästa år loggen 😊

Varma avskedshälsningar David och Arvid



