

Logg från Älva

Datum: 2/10-17

Elevloggare: Ellen König Ekegren

Personalloggare: Christine

Position: Vigo

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare: 5/10

Väder: Strålande sol

Elevlogg:

Hejhej från varmare breddgrader!

Dagen inleddes med god frukost och det klassiska morgonmötet. Upphittade saker delades ut och våra elevrepresentanter berättade hur mötet med besättningen dagen innan hade gått. Arvid och David visade även ett schema på när våra delredovisningar skulle hållas, vilket tog upp större delen av dagen. Vi har fått ta del av massa olika Powerpoints och både gett och fått feedback ifrån varandra.

Senare mot eftermiddagen har folk haft fritid där vi antingen har tränat, solat, sovit eller pluggat. Några av oss valde även att klättra upp i masten vilket var extra spännande.

Mot kvällen har vi fått äta iland vilket känns lyxigt när man kan välja allt från pizza till ostron. Nu är det dags att vila och se fram emot bytet som sker i vaktscemat i natt.

Ha det bäst!

Personallogg:

Hej!

Det var härligt att komma upp till mässen i morse. Både elever, besättning och lärare verkade ordentligt utvilade och glada efter en gungfri natt till kaj.

Platsen där Älva är förtöjd ligger lite avskilt från centrum och gästhamnen, bakom stora säkerhetsgrindar, men vi kan se att folk är nyfikna när de står vid staketet och försöker se vårt vackra

skepp.

Dagen har bjudit på sol och 28 grader. Eleverna har haft många lektioner och redovisningar men när de fick ledigt har många solat på däck. Några ambitiösa har tränat i skuggan eller så har de tagit en promenad till stan. För oss i besättningen har vi ägnat dagen till lite målningsarbeten, proviantplanering, planering inför resan vidare mot Marocko och annat nödvändigt. Att stå och måla båt och titta på en lekande delfinflock är faktiskt helt okej!

/Christine



