

# Logg från Älva

---

Datum: 19/9-17

Elevloggare: Ebba Carlson Persson

Personalloggare:

Position: Gosport

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: 21/9-17 kl. 1200

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Molnigt ingen vind

## Elevlogg:

Vi vaknade upp till ett Gosport som bjöd på strålande solsken och en blå himmel. Kocken Simon bjöd på god frukost, men vissa i klassen var tröttare än andra. I natt var nämligen de första eleverna uppe och hade nattvakt två och två.

Efter frukost var det genomgång av städstationerna, och sedan var det dags för att städa hela båten, hytterna, golven, uppe på däck. Efter en timmes städande fick vi en riktig båt-genomgång, en så kallad förtroghetsutbildning där vi helt enkelt fick veta allt vi kan tänkas behöva veta inför en månad på Älva! Vi fick gå igenom allt ifrån backen (som tydligen är fören på båten, vem kunde gissa det?) till båtens maskinrum. Till lunch serverades en mumsig thai-inspirerad kycklingrätt, och när vi alla var mätta och belåtna var det dags att dra in till Portsmouth.

Vi tog färjan över, och väl på Portsmouth-sidan var det bara att börja dela ut enkäter och hitta folk att intervjua. Alla i klassen är ju nämligen uppdelade i grupper och gör vårt seglingsprojekt utifrån frågeställningar som har att göra med antingen individen i samhället, klasskillnader, etnicitet eller genus. I varje land ska vi dela ut enkäter som vi har skapat i grupperna, samt att vi ska göra några intervjuer för att gå in på djupare plan och få reda på lite mer info. Vi gick runt gruppvís och letade rätt målgrupp att dela ut enkäter till, många människor ville gärna fylla i enkäterna. Något svårare var att få tag i folk att djupintervjua, men det var bara att ta lite mod till sig och gå fram så gick det bra. Vi stannade kvar i Portsmouth för att på egen hand äta middag innan vi behövde vara tillbaka på Gosport-sidan vid kl 21, och sedan tillbaka på Älva kl 22.

Trötta och belåtna efter en lång och händelserik dag avslutar vi nu vår första hela dag på Älva. Några i klassen spelar kort, några duschar och några hänger i hytterna. Imorgon väntar en ny dag, och då ska vi dessutom färdas mot vårt nästa stopp i Frankrike!!

## Personallogg:

Tja!

Att få vakna till sol idag var ljuvligt. Detta efter en god natts sömn. Efter den sedvanliga havregrynsgröten till frukost väntade sedan förtrogenhetsutbildning och fältstudier för denna tisdag. Efter tre ättna utsökta tallrikar till lunch med smak av det asiatiska köket åkte jag och kollegan Arvid färjan över till Portsmouth för att beskåda våra elever när de intervjuade och fick främmande människor att svara på enkäter. Tyvärr hann vi inte se eleverna "in action" men kunde se flera lysa när de berättade om sina framgångar rörande intervjuer och enkätinsamling. Imorgon bär det av till Cherbourg och tummar hålls för fortsatt bra väder.

Varma hälsningar, David



