

Logg från Älva

Datum: 15 oktober 2017

Elevloggare: Calle och Samuel

Personalloggare: Marie och Björn

Position: Malaga

Segelsättning: -

Fart: -

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Soligt

Elevlogg:

Hola amigos!

I morse 07:30 ankom "Barco Alva" till Malaga. Det har varit mycket varmt, mycket folk överallt och mycket skönt. D.v.s. mycket av allt! Efter lite återkoppling på våra delredovisningar samt lunch fick vi vara lediga och upptäcka Malaga. Vad fanns då att upptäcka? Jo, stängda affärer och proppade stränder tack vare spanjorernas lugna attityd mot arbete. Kanske detta ska testas i Sverige? Nu i denna skrivande stund då författaren blankt tittar ut genom en av babordsventilerna så strosar 99 % av LK15 runt på det nu tillsynes livliga gatorna.

Detta är vår sista kväll som kan spenderas iland. Imorgon blir det rent skepp på allvar. Allt ska städas, allt ska putsas, allt ska skrubbas. 28 dagar här på Barco Alva har seglat förbi i rask fart. Snart så kommer hon inte tillhandahålla oss med skydd från väder o vind. Så snabbt som det började så har det snart tagit slut. Likaså är det med min loggskrivning denna fina kväll. Så snabbt som den började så är den nu färdig. Snart ses vi nära och kära. Nu ska jag ta mig en glass!

Trevlig söndagskväll på er hälsar Callepoogen och Some Say Samuel!

Personallogg:

Hola!

Vi ankom Malaga tidigt i förmiddags och då var det ganska folktomt här längs strandpromenaden. Nu är det ett myller av människor som flanerar och läser om Älva och är lite pratsugna med oss ombord.

Efter att vi lagt till och alla ätit frukost fortsatte vi med återkoppling till alla grupper om de redovisningar de hade med oss i Marocko. Vi ser verkligen fram mot slutredovisningarna när vi alla är hemma igen, då de gjort många intressanta undersökningar och har spännande diskussioner. Efter lunch försvann alla elever från båten och vi funderade lite om vi skulle vara kulturella eller bada. Vi valde det sistnämnda och gick till stranden för ett dopp. Efter en snabb dusch promenerade vi förbi "Totoosh" (en mycket stor yacht) innan vi kom fram till den gamla delen av staden och den vackra katedralen.

Nu är det dags att packa väskan så att vi verkligen kan göra rent skepp.

Over and Out från Marie och Björn



