

# Logg från Älva:

Datum: 1/9-2017

Elevloggare: Amanda

Personalloggare:

Position: Vigo

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: Onsdag, 11 oktober

Planerat datum för att segla vidare: 5/9

Väder: Sol och varmt

## Elevlogg:

Idag kom dagen vi längtat efter, äntligen kunde vi sätta fötterna i land i Vigo. Vi kom fram vid lunchtid vid hamnen. Efter vi hade tagit ner seglet och förtöjt båten var det dags för lunch, quinoa med linsgryta. I och med att vi kom i land är det extra viktigt att vi städar noga efter några dagar till sjöss. Vi kallar det "Rent skepp". Det innebär helt enkelt att man städar extra noga på sina specifika städområden i vaktlagen.

Därefter var det dags för att jobba med seglingsprojektet och förbereda inför morgondagens delredovisning. Så småningom blev det bara färre och färre på båten- alla nöjt av fritid och land dessutom. Vissa tog en tur i staden och andra tränade. Efter några timmar åt alla middag i land och upptäckte Vigo ytterligare. Det var till och med så härligt väder att man kunde gå i tunnare kläder på kvällskvisten.

Det sista som skedde var att vi såg på den obligatoriska filmen "The Way", som handlade om den så kallade pilgrimsvandringen i Spanien. Det här gjorde vi för att på onsdag ska vi på en utflykt till Santiago de Compostela, som är en avslutningsplats för pilgrimsvandrare. Här kommer vi få chansen att få träffa pilgrimsvandrare för att bland annat dela ut våra enkäter till.

Vid tangentbordet denna gång sitter Amanda och skriver dagens logg. Besättningen, lärarna och elever hälsar hjärtligt till alla som läser.

## Lärologg:

Hej!

Att anlända till Vigo i strålande solsken hör inte till vanligheterna och än mer ovanligt är det att prognosen visar sol resten av vistelsen. Dock har vi än inte kollat hur SMHI och vad andra

vädervetare har beräknat gällande onsdag då det är utflykt till Santiago de compostela. För vet ni vad? Det sägs att stället har 300 regndagar om året. Snart är klockan här slagen läggdags och eleverna förbereder sig in i det sista för morgondagens redovisning där eleverna ska presentera vad de hittills fått för information om England och Frankrike. Att få känna land under fötterna efter 6 dygn till sjöss var ljuvligt och i synnerhet när det beställdes kaffe på spansk vis. Eleverna fick också en lektion i geografi med smaker av aktuell samhällskunskap. Arvid berättade om bakgrunden till oroligheterna som i detta nu äger rum i Katalonien.

På återseende!

Mvh, David och Arvid

