

Logg från Älva

Datum: 9 oktober 2016

Elevloggare: Gustaf Skoghagen

Personalloggare: Frida

Position: Marina Smir, Marocko

Segelsättning: Obefintlig

Fart: -

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: -

Planerat datum för att segla vidare: 14 oktober

Väder: 27 grader och skinande sol

Elevlogg:

Skepp o'hoj landkrabbor!

Idag har varit en händelserik dag till sjöss. Kanske inte seglingsväg, men vår färd från Vigo till Marina Smir börjar lida mot sitt slut. Vi passerade Gibraltarsundet i förmiddags med mycket fotande av det fina bergslandskapet på Marockos sida av sundet, men att tydligt kunna se Afrika åt styrbord samt Europa åt babord sida av fartyget var i sig även det en upplevelse.

Watermakern som varit trasig i två dagar är nu även i fullt bruk, vilket är en lättnad för hela fartyget. Hygienen har inte kunnat vara på topp när det varit dusch- samt tvättförbud under tiden watermakern varit sönder.

Hur som helst anlände vi till Smir kring klockan 15 och var förtöjda i hamn vid 16, och vi alla fick både värmen och den coola naturen som ett slag mitt i ansiktet. Innan någon får gå i land skall den obligatoriska "rent skepp" städningen som vi alltid gör efter vi anlänt till en hamn efter vi seglat. Vi är nu nästan helt klara och ska nu ta en middagspaus och äta chili con carne som vaktlaget som har byssan som arbetsområde den här veckan lagat flitigt under eftermiddagen. Planen efter middagen är att försöka utforska lilla Smir och se om marinan håller våra förväntningar. Ett bad vid stranden som ligger en minut bort från hamnen tänkte vi också försöka hinna med innan solen går ner, då vildhundarna börjar härja där fram mot natten.

Tack för mig så ses vi hemma i Sverige om tio dagar! Mvh. Gustaf Skoghagen

Nedan har jag en bild från gårdagens soluppgång, samt en glimt av början av Riffatlasbergen när vi precis börjat närma oss Marocko.



Personallogg:

Hej,

Efter en spännande nattvakt där vi har fått väja för både yrkesfiskefartyg och fiskare i små, små roddbåtar som man med nöd och näppe ser i mörkret, så har vi äntligen kommit till kaj och börjat inklareringsprocessen.

En man i uniform kommer ombord med en massa blanketter som ska fyllas i, en per person, sen ska allas pass iland och stämplas tillsammans med en massa fartygspapper. Sen ska allas pass ombord igen, med fartygspapper osv, innan det är godkänt för alla ombord att gå iland och utforska.

Under tiden vi väntar på att få gå iland så gör vi en rejäl städning ombord. Och alla passar på att tvätta sina kläder 😊

Under kvällen är planerna film och ombordgjord glass (gjord av matrosen Tove). Det ser vi verkligen fram emot 😊

Hoppas ni har det bra hemma i gamla, goa Svedala! Tokvarma hälsningar från Marocko (här längtar vi efter snö iaf 😊)