

Logg från Älva

Datum: 08-10-16

Elevloggare: Fredrik Uno Savio

Personalloggare: Linnea

Position: Somewhere in the middle of nowhere (36° 17.060' N, 7° 25.580' W)

Segelsättning: Ingen segelsättning

Fart: 5kt

Kurs: 150*

Beräknad ankomst till nästa hamn: Smir, Marocko: Imorgon eftermiddag (09-10-16)

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Inte en droppe regn så långt ögat kan nå



Studier inför förarintyget

Elevlogg:

Hejsan hoppas alla glada själar som läser vår logg där hemma!

Idag befinner vi oss en bit från Spaniens sydvästliga hörn, knappt en resdag från Gibraltar och det är med glädje i hjärtat som jag informerar er om att solen skiner starkare än någonsin och att allt är bra med oss på Älva! Idag har inte vart den mest händelserika dagen under resans gång men det verkar som att lite lugn och ro uppskattas det med. I morse när byssangruppen gick upp visade termometern på runt 20° C och resterande av klassen möttes med en härlig och uppfriskande morgonfrukost bestående av nybakat bröd och kokt ägg. Schemat under dagen har till största del bestått av att städa, hålla vaktpass, sola, läsa boken vi blivit tilldelade i solen samt vila i solen. Kort sagt kan man säga att vi har spenderat den största delen av dagen på däck. Till lunch serverade byssan en mycket stärkande lunch och till middag blir det lax med potatis i ugn och citronsås. Utöver

att vaktscheman pågår som vanligt består kvällens aktiviteter av SAGAN OM KONUNGENS ÅTERKOMST och fruktansvärda mängder godis till det!!!! (och att i förskott fira Martin som fyller år imorgon). Hoppas att ni där hemma har möjlighet att njuta av livet lika mycket som oss! Ha'de gött, så ses vi snart!

Med vänlig hälsning//

Fredrik Savio & Co.

Personallogg:

Salam aleikum!

Efter att morgonutkiken skådat en fantastisk soluppgång uppmärksammade istället kvällens utkik att mötande fartyg girade ovanligt tidigt... Det visade sig att Älvas watermaker svalt för mycket salt vilket medfört dusch-/tvättstopp för solsvettiga Älvainvånare under dagen.

Lugnet har varit spritt över Älva samtidigt som vi i sakta mak passerat Algarvekusten. Solen har gassat och många har njutit av solen med näsan i romanen "Kalla det vad fan du vill" som klassen ska ha boksamtal kring väl åter i Stocksund.

Vi närmar oss Marocko och sammanställning av resultaten från Vigo har ytterligare fördjupat, nyanserat och tillfört komplexitet till gruppernas sociologistudier!

Innan kvällens filmvisning (som tyvärr inte är Casablanca) kommer vi att ha en kort presentation av vad som väntas i Marocko!

Vi längtar efter er, dusch, och glass!

Arvid och Linnéa