

Logg från Älva

Datum: 04/10 2016

Elevloggare: Anna Tara Persson

Personalloggare: Linnea Törnqvist

Position: Vid kajen Vigo

Segelsättning: Ingen

Fart: Ingen

Kurs: Ingen

Beräknad ankomst till nästa hamn: 10 oktober

Planerat datum för att segla vidare: I morgon 5 oktober

Väder: Regn och sol, svala nätter

Elevlogg:

Hej alla nära och kära där hemma i Sverige!

Idag så har Lk14s dag här i Vigo sett lite annorlunda ut jämfört med våra andra dagar här då vi idag har varit på utflykt. Vi har idag varit och besökt staden Santiago de Compostela som är en stad som ligger lite mer än 1h från Vigo. Vi började vår vistelse i Santiago med en liten rundtur med en guide vid namnet Sandra. Hon berättade om stadens bakgrund och hur självaste staden kom till.

Efter vår guidade tur så var det dags för alla grupper att ta sitt pick och pack för att sätta igång med sina fältstudier. Det vill säga dela ut enkäter och intervjua olika människor i Santiago för att kunna fortsätta med sina olika seglingsprojekt.

Nu börjar dock kvällen lida mot sitt slut och det betyder också sista kvällen i Vigo. Men imorgon så beger vi oss till den nästa destinationen, Marocko! Innan det så ser vi alla på fartyget framemot 6 dagar ute tills havs igen.





Varma hälsningar från varma Vigo till kalla Sverige,

Anna Tara Persson

Personallogg:

Redo med tortellinimatsäckar blev det en tidig morgon för en bussfärd genom det gröna galiciska landskapet där vi spanade musselodlingar, häxor och vildhästar! Man kan säga att vi såg det förstnämnda något mer... Väl framme vid vår destination Santiago de Compostela, ca 8 mil utanför Vigo började ett fint regn att falla. Vi blev varse om att staden har över 300 regndagar om året. Vid den guideade turen fick vi sedan höra historien kring hur staden fått sitt namn genom aposteln Sankt Jacob - San Tiago samt Campo de Estrellas – stjärnfält – CompoStela. Enligt sägen hittade man Sankt Jacobs kvarlevor genom att följa stjärnorna. Under 800-talet uppfördes sedermera en katedral till minne över Sankt Jacob. Denna historia har givit upphov till en rad myter kring att Sankt Jacob idag beskrivs som en krigare samt bilden av honom som pilgrim vilket blivit det som satt staden på kartan, Pilgrimsvandringen. Då pilgrimerna använde musslor att dricka med blev pilgrimsmusslan symbolen för vandringen! Under utflykten fick vi smaka Tarta de Santiago, en smarrig mandelkaka som nunnor ursprungligen bakat historiskt. Guiden berättade om katedralens heliga port som endast är öppen var 10e år men på Påvens initiativ hölls öppen just i år! Naturligtvis tog vi tillfället i akt för lite självlig rening genom att högtidligt skrida in genom porten och omfamna Sankt Jacobs ädelstensklädda guldstaty!

Efter mittkursredovisningar stundar nu feedbacksamtal samt att sjö(havs)surra. Nu provianterar klassen inför morgondagens avfärd till Marocko och Smir. Frukt är också godis?

Vi längtar efter alla hemma och skickar massor med pussar och kramar!

Arvid och Linnéa