

# Logg från Älva

---

Datum: 3/10 2016

Elevloggare: Alma Nordner

Personalloggare: Andreas Persson

Position: Vigo

Segelsättning: Till kaj

Fart: Till kaj

Kurs: Till kaj

Beräknad ankomst till nästa hamn: 11/10 2016

Planerat datum för att segla vidare: 5/10 2016

Väder: Sol, vind och vatten



## Elevlogg:

¡Hola!

Just nu sitter jag, dagens loggskrivare, Alma och tittar ut över Vigos hamn och alla de nyfikna som kommer förbi och tittar på vårt fina skepp.

Ännu en dag här på Älva börjar nu lida mot sitt slut och Vigo har återigen levererat solsken och värme. Dagen började som vanligt med en stadig frukost levererad av duktiga byssanlaget med ett

något trött frukostgång efter gårdagens lyckade fotbollsmatch. Men efter lite frukost och städning drog ändå dagen igång och kl.9 satte dagens första mittredovisningar igång och de sista grupperna avslutade sina nu i eftermiddags. Så nu kan vi alla andas ut, i alla fall ett tag innan vi ska börja sammanställa nya resultat och finslipa presentationerna utifrån den feedback vi får.

De som redovisade igår har istället fokuserat på att samla in enkäter och göra intervjuer med den perfekta kombinationen att upptäcka den fina staden Vigo. Jag och några andra kämpade oss upp på en höjd där vi kunde skymta fina Älva som låg lugnt och stilla vid kajen. Men vi fick också en fantastisk utsikt över Vigo och de närliggande städerna.

Till båten har det idag anlänt en matleverans och vi har nu bunkrat upp inför nästa seglingsetapp som ska ta oss till Smir. Idag fick vi alltså extra god användning för klassens LK-anda!

Idag får vi även säga adjö till Annika och Björn som lämnar över stafettpinnen till Linnéa och Arvid. Ett extra tack och lycka till säger vi till Annika som efter seglingen ska ut på nya äventyr! Imorgon väntar nya upplevelser och kl.8.25 går bussen till Santiago de Compostela.

¡Adios! /Alma

Personallogg:

Hej, idag har det varit full fart på Älva med diverse olika aktiviteter för både besättning och elever. Vi som är i besättningen har jobbat hårt med underhållet på Älva. Tove har varit uppe i riggen och lappat segel samt bänslat om vevlingar. Medan Frida, Bauer och jag har slipat och målat delar av brädgången.

Eleverna har nu alla haft sina mittredovisningar och har självklart gjort det med bravur. När de var klara med dessa var det många som tog sig tid att se staden samt dela ut sina enkäter. Under eftermiddagen kom också en matleverans till skeppet, med bra samarbete fullkomligt flög det ombord proviant som sedan stuvades på sina rätta platser med utomordentlig disciplin.

Björn och Annika har nu haft sin sista dag i Vigo och med oss, alla vi i besättningen kommer sakna dessa underbara lärare som alltid ställer upp med glatt humör för att göra tillvaron lättare för både elever och besättning. Vi önskar er en trevlig hemresa och en extra lyckoönskning till Annika med hennes framtida uppgifter.

/Andreas "AP" Persson