

# Logg från Älva

---

Datum: 28/9 - 16

Elevloggare: Agnes Julin

Personalloggare: Annika Moe

Position: 0°

Segelsättning:

Fart: 6 knop

Kurs: 220°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Vigo fredag förmiddag

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Sol!!!!

## Elevlogg:

Ohoj!! Idag har vi i vanlig ordning trätt på oss våra ögonlappar och träben och stapplat upp till frukost 07.15. Vi har seglat vidare som vanligt (på motor dvs.) och även om vinden inte har varit på vår sida har vi kommit ännu en bit närmare Vigo och den efterlängtan värmen!!

Det är en bra dag på Älva idag, enligt många, den bästa hittills. Sjösjukan har äntligen lagt sig och klagoord om hemlängtan har inte yttrats någonstans. Idag avslutades även resultatredovisningarna vilket betydde att resterande tid av dagen har spenderats ute på däck gassande i solen. Folk har, för att nämna ett fåtal, nyttjat sin tid genom att spela kort, sjunga allsång, spela ukulele, klättra fram i peket, läsa, sola och disco-gymma. Förarintygslektionerna har precis som allt annat, också hållt hus på däck idag, väl där redovisades det om säkerhet – hjärt och lungräddning, stabilt sidoläge och likartat. Medan vi avnjöt byssans klassiska köttfärsås och spagetti spreds snabbt ordet om att några lyckosamma av oss sett två valar simma förbi, uppfriskande efter alla uttjatade delfiner.

Senare ikväll skall det än en gång bakas morotskaka, som idag förväntas ätas i salongen framför Mamma Mia! Men nu, Ryggbiff med hasselbackspotatis och pepparsås (eller rödbetsmos och potatis om en är vegetarian).

Massvis med pussar och kramar!!!

//LK14's pirater



Personallogg:

Hej!

Nu har den efterlängtade solen kommit. Vi värmer oss på däck i pauserna. Eleverna jobbar på med sina redovisningar, men idag fick vi slita dem från däck för att påkalla lite uppmärksamhet kring våra medhavda sociologer Mead, Giddens och Bourdieu. Därefter fick de gå upp på däck igen och teoretisera i solen.

Då vi nu har strömmen i viss mån med oss och inte mot oss är ETA (estimated time of arrival) inte längre lördag utan fredag förmiddag. Det gläder vi oss mycket åt. Björn och jag siktar in oss på att mumsa tapas i gamla stan i Vigo och eleverna kommer springa till närmaste Wi-Fi för att höra av sig till "världen" men även försöka få till sina resultat med tabeller och grafer online inför mittredovisningarna.

Nu är det dags för Braveheart, sista delen innan brudarna ska se på Mamma Mia!

Over and out

Annika "gomseget" Moe