

Logg från Älva

Datum: 27/9

Elevloggare: Emmy Eriksson

Personalloggare: Björn Berndtson

Position: Väst Bretagne

Segelsättning: Ingen

Fart: 2,3 knop

Kurs: 220°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Fredag eftermiddag

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Målsninget, vind på ca 10 m/s, guppigt



Elevlogg:

Hej!

Idag har vi nått Biscaya, och det märks. Det gungar en del och alla reagerar olika, jag tror inte jag ska gå in på detaljerna, för er skull!

Under dagen har alla försökt jobba i sina projektgrupper och förbereda inför presentationen som skulle ägt rum idag, men pga sjöjuka lite utspritt i alla grupper, har inte alla förberedelser kunna gjorts i tid så många har sina redovisningar imorgon istället.

Inatt vid 12-slaget var det ett vaktlagsbyte, så min grupp gick från 8-12 vakten till byssan laget! Vilket betyder att man lagar maten på båten. Byssan är roligt men otroligt tidskrävande. Även här har gungandet en central roll. Läger man ifrån sig en potatis på skärbrädan för att hämta kniven, vet du med 100% säkerhet att den inte kommer vara kvar där när du kommer tillbaka. Vilket (som ni kanske förstår) försvårar arbetet en hel del.

Gungandet är även en stämningshöjare och alla är väldigt familjära och tar hand om varandra, vilket behövs då man inte har sin "vanliga" familj och sina "vanliga" när och kära där att pyssla om en.

Varje vaktlag har även ett städområde, vårt lags förra område var däckat. Jag och min grupp har kämpat hårt med detta däck, och mitt i allt skrubbande kom jag och Micaela på en gåta till er där hemma i Sverige!

"Vad är det som skrapas och skrapas men aldrig blir tort?"

Älvas Däck!

Även fast vi är påväg fysiskt ifrån Sverige så ju längre vi åker, och ju längre tid som går ju närmre hem kommer vi.

Varma, längtande och goa kramar får alla elever på T/S Älva.

Personallogg:

Det är eftermiddag, tiden mellan MatrosAndreas sjömanskapslektion och serveringen av middagen. Ombord på Älva är sjödygnen starkt präglade av rutiner, mat, vaktbyten, lektioner osv sker enligt ett strikt schema. Detta schema måste dock brytas när verkligheten, kanske i form av sjösjuka, tränger sig på. Eleverna lär sig ta ansvar för varandra, täcka upp för den som är ur form, samarbeta och hjälpa varandra, på ett sätt som imponerar. Idag har vi haft två delredovisningar av seglingsprojektet, istället för åtta. Vi fortsätter imorgon med resten. Och hoppas på de där stilla, soliga men ändå blåsiga dagarna, fyllda av hoppande delfiner. Faktiskt har några delfiner visat sig, vakterna igår såg dem hoppa. Fler lär följa.

Detta var allt från Älva detta tredje sjödygn på Engelska kanalen/Biscaya.

LärrarBjörn