

Logg från Älva

Datum: 22 september 2016

Elevloggare: Micaela Boström

Personalloggare: Annika och Björn

Position: Cherbourgs hamn

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: Vigo 1 oktober

Planerat datum för att segla vidare: Lördag ca kl 15

Väder: ca. 18 grader och halvmulet.

Elevlogg:

Hallå på er där hemma! Natten till idag var nog den natten som hittills påminde mest om att ligga hemma i sängen. Igår kom vi in i staden Cherbourg och för att slippa den stora tidvattenskillnaden, har vi fått en kajplats långt in i hamnen, i en stor "bassäng". Alltså är det noll vågor och noll tidvattenskillnader här. Morgonen startade lugnt, med ännu en lyxig frukost som byssagänget fixat. Efter frukost var det dags för vår dagliga städrutin men tillskillnad från tidigare dagar började aktiviteterna kort där efter. Detta var nämligen vår första dag med skolbesök. Skolan vi skulle besöka låg med gångavstånd, bara en bit upp på gatan. Första gänget från klassen skulle börja redan 8.55 och vi fick strikta order om att vara på plats i tid till lektionen. Väl inne i klassrummen fick vi sitta i små grupper tillsammans med ca 5 franska elever. Det var engelska lektioner, men det innebar inte att alla förstod oss. Vissa elever var entusiastiska och superduktiga medan andra mindre entusiastiska, mer ovana och näst intill obekväma. Strax innan klockan 4 hade hela klassen varit med på minst 1 lektion och det var dags för mingel i foajen. Det bjöds på franska kakor och juice, meningen var att vi skulle gå runt och prata med eleverna men här skulle jag ljuga om jag inte skulle kalla det stelt, svängelskan var brutal och oförstående blickar fanns det inte en, utan många. Allt som allt var ändå besöket kul och främst mycket intressant, det är ju inte varje dag man besöker en fransk skola.

Nu närmar sig kvällen och idag ska nästintill alla äta på restaurang. Affärerna är fortfarande öppna så många har nu, innan matid tagit chansen och passar på att fylla väskorna med ytterligare lite övervikt. Vi har det bra här i Frankrike bland baguetterna och baskrarna men självklart saknar vi er, våra nära och kära! Stor kram på er alla // Micaela

Personallogg:

Nu är det lugnt här ombord – vi som är ombord har ätit middag, mycket god fisksoppa. De flesta elever är ute på stan. Dagens mycket lyckade skolbesök avslutades med att det kommit ner franska elever i grupper och hälsat på, och blivit visade runt på Älva av våra elever. Vi lärare känner att det var trevligt att besöka skolan och de lärare som vi haft ett så långt samarbete med, en gång om året. Det vore trevligt att kunna återgälda deras gästfrihet hemma i Stocksund någon gång. För en skola som oss är det viktigt med vänskolor utomlands.

BesättningsTove har låtit modiga och frivilliga elever klättra i riggen och ut på rået, självklart med säkerhetsseklar. Vi lärare kan intyga att det känns mycket högre uppifrån än det ser ut nedifrån.

Detta var allt från denna gång från LärarAnnika och LärarBjörn

