

Logg från Älva

Datum: 2016-09-21

Elevloggare: Disa Björk

Personalloggare: Hans-Eric

Position: Cherbourg hamn

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare: Lördag 24 september

Väder: Ca. 20grader

Elevlogg:

Hej alla saknade där hemma! Under natten och tidigt imorse låg vi och guppade utanför staden Cherbourg som vi sedan skulle lägga till i. Skeppet vaknade upp till en magisk soluppgång i gryningen då det var dags att ställa fram klockan igen, detta skapade lite kaos på båten då många klockor ringde en timme försent istället... Men det löste sig och vi gled tryggt in i hamn med vår lots. Jag tror vi alla kan hålla med om att det var en härlig känsla att mötas av varmare vindar, solsken och en vacker by full med liv och rörelse. Klassen har hjälpt till att städa större delar av båten, vi har haft förarintygslektion, strosat runt i byn och ätit av den goda maten som kocken Tiger och byssanlaget har lagat. Just nu ska jag upp till min hamnvakt där jag och Tilda ska stå fram till nästa par som byter av oss. Jag hoppas på en fantastisk första kväll här i Cherbourg, kanske får vi se en rosa varm solnedgång eller varför inte en film som visas i salongen? Hur som helst kommer vi ha det bäst, för hur kan man inte ha det när man omges av fina klasskamrater och lärare, många och härliga skratt och en grym besättning?

Godnatt, mammor och pappor, systrar och bröder, flickvänner och pojkvänner, vänner och ovänner. Vi saknar er alla, men oroa er inte för när vi kommer hem har vi ett helt äventyr att berätta om som vi sent kommer att glömma. /Disa och hälsningar från resten av klassen



Detta är jag och min seglingsgrupp in action, Gabriel, Tilda och Malte. Och Alma som gör oss sällskap.



Här har vi fina Micaela som styr skeppet inne i styrhytten på sin vakt.

Personallogg:

Igår lämnade vi seglingens Mecka –The Solent- för att idag ha kommit till det kulinariska dito Frankrike, Cherbourg. Vi kunde inte fått en bättre kajplats här. En bassäng med "tidal lock".

Älva är faktiskt förtöjd längs hamngatan i centrum. Akter om oss ligger skolfartyget Gunilla från Öckerö. Henne träffade vi även Portsmouth. Sedan sist har vi bytt elever och elever och har nu 3:or ombord. Vi har även bytt ut delar av besättningen. Kvar ombord är Tove, Andreas och H-E. Nästa etapp blir till Guernsey förbi Cape de la Hague med tidvattenströmmar på upp till 6.3 knop. Närmare kanalöarna passerar vi Alderney Race med tidvattenströmmar på över 7 knop. Det gäller att tima det rätt.

Senare idag blir det kanske en hummer med vitlökssmör och en Ceasarsallad i land.

Hans-Eric