

Logg från Älva

Datum: 2/10-16

Elevloggare: Isabel

Personalloggare: Björn och Annika

Position: Vigo

Segelsättning: Ingen

Fart: Ingen

Kurs: Ingen

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare: 5/10

Väder: Sol och 20 grader varmt

Elevlogg:

Hej på er alla hemma i Sverige!

Idag har vi det varmt och skönt med hela 20 grader ute i Vigo!

Hela klassen har tillsammans turats om med att få sola några minuter uppe på däck under dagen, större delen av timmarna har dock gått till skrivandet av våra mittredovisningar. En del av grupperna började redan med aktivt arbete inatt. Mycket att göra, men självklart väldigt roligt att få se alla spännande resultat från grupperna sen!

Mot kvällen vankas det sedan fotbollsmatch på stadion Estadio M. De Balaidos i Vigo mellan Celta Vigo mot Barcelona. För er pappor som sitter hemma och kommer kollar på matchen kan jag informera er om att Leonel Messi inte kommer vara med på planen pga en skada... Grabbarna är lite besvikna över det verkar det som, jag kan dock inte påstå att jag har speciellt bra koll inom just det området..! Hur som helst blir det 17 stycken från klassen som åker till matchen, och hela gänget håller på att göra sig redo just nu. Vi som stannar hemma på Älva planerar istället en "sing along" kväll med Mamma Mia på teven! Man får passa på när alla grabbarna är borta och vi tjejer får välja filmen som visas..!

Nu återgår jag till datorskärmen ett tag, och sedan till salongen för Mamma Mia!

Varma hälsningar hem från oss alla på T/S Älva. / Isabel



Personallogg:

Hej! Sista loggen från lärarparet Björn och Annika kommer här. Vi är nu förbrukade och åker hem tisdag morgon. Vi ersätts av det fräscha och pigga lärarparet Linnea och Arvid, vars uppgift nu är att med kraft och hejarop slutföra seglingens projekt tillsammans med eleverna.

Hälften av grupperna har redovisat idag. Mittredovisning med fyra lärare och en oppositionsgrupp. Eleverna har kommit långt och vi är övertygade om att de lagt en grund för att klara högskolans krav. Vi är stolta över hur seriösa de är och blir lite sentimentala över att lämna denna grupp av varma, goa, glada och positiva ungdomar. Det är mycket tack vare denna klass som denna tur blivit en av de bästa seglingar vi varit med om. Även den avspänt professionella besättningen har klart stor del i vår positiva upplevelse och det är med delade känslor vi åker hem.

Vi hoppas resan fortsätter i samma anda och önskar alla på båten en fortsatt solig och inspirerande resa.

Final over and out

Annika "Adjöken Fröken" Moe

Björn "Hasta la vista" Berndtson