

Logg från Älva

Datum: 18 oktober

Elevloggare: Alma

Personalloggare: Arvid & Linnea

Position: Malaga hamn

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Soligt och varmt, lite kvalmigt.

Elevlogg:

Skepp och hoj för en sista gång från ett numera exceptionellt rent Älva! Dagen har bestått av städning och åter mer städning, varje liten vrå på skeppet är nu skrubbat och samarbetet har varit på topp. Vi lyckades inte med att slå rekordet på att slutstäda under fyra timmar men vi höll oss i alla fall från "rekordtiden" på 11! Dessutom har vi knutit ihop säcken med betygssamtal och seglingsprojektet är nu avslutat med undantag för de boksamtal vi ska ha när vi kommer hem. Vi kan nu andas ut efter alla de timmar vi lagt ner på att sammanställa resultat och koppla till olika sociologers teorier. Men med en hel del kunskaper rikare om olika kulturer och normer ur ett sociologiskt perspektiv. För att avsluta det hela har vi tillsammans haft en avslutningsmiddag med restaurangbesök här i Málaga och nu har vi precis avrundat kvällen med en hektisk men rolig 5-kamp.

Men sista dagen betyder också att vi imorgon måste lämna över Älva till nästa gäng och åter bege oss hem till Sverige. Nu har vi LK14, 26 elever, 11 besättningsmän-/kvinnor och 2 lärare spenderat 31 dagar här på Älva och att göra det en månad med så många olika personligheter på en begränsad yta är något som är svårt att beskriva, det måste upplevas. Vi har fått chansen att göra en fantastisk resa och jag tror jag talar för hela klassen när jag skriver att vi haft en fantastisk resa tillsammans. Att segla över Biscaya, gå upp fyra på morgonen för att hålla vakt och stå framme i fören för att se delfiner hoppa i mareld eller besöka häftiga platser som D-day stränderna och "Den blå staden" är bara några upplevelser vi fått vara med om. Annars har vi njutit, vi har faktiskt haft en oerhörd tur, vi har haft många fina dagar på däck i solen. Men resan har även bjudit på mer kända stunder. Många har lagt ner mycket tid på de arbeten vi haft och trots att havet varit lugnt led vi ett tag av sjösjuka. Men nu tackar vi för oss och lämnar Älva med fler minnen och skratt rikare!



Personallogg:

Klockan börjar närma sig midnatt. Vi har just avslutat diverse lekar på däckshustaket med mycket skratt och tävlingsnerv. En del fick skrubbade knän och andra fick stukade självbilder. Dagen har utnyttjats till max med intensiv städning- teamwork deluxe. Även betygssamtal hanns med mellan alla putstrasor och skurhinkar. Sedan skrubbade vi oss själva och skinande rena i nyshoppade kläder begav vi oss i samlad trupp iväg till den pittoreska lilla restaurang där spansk middag väntade. Mitt under middag dök en flamencosångare upp och bjöd på ett hejdundrande sångnummer glatt påhejad av LK14. På väg till Älva såg vi honom igen men då i skepnad av skoputsare.

Vi vill härmed tacka klass och besättning för tiden ombord. Vi har haft det fantastiskt bra med er!!
Hoppas att vi ses snart igen!

Arvid och Linnea





F

Lekar i natten