

Logg från Älva

Datum: 17 oktober

Elevloggare: Disa

Personalloggare: Andreas Bauer

Position: Malaga Muello uno

Beräknad ankomst till nästa hamn: N/A

Planerat datum för att segla vidare: N/A

Väder: Sol och en miljon grader

Elevlogg:

Och så var det måndag igen, inte för att man memorerar dagarna här ute på båten utan alla veckodagar flyter mest ihop med varandra. Det är nog något jag tycker har varit en av de skönaste sakerna under seglingen, att man inte behöver ha koll på veckan och hur dagarna ska planeras. Istället har vi rutiner som vi alltid följer och sedan är det bara att leva utefter dem. Det här med att vi har haft begränsat med internet är också något som vi alla har behövt handskas med på ett annat sätt än vanligt. För vissa har det varit svårare än för andra. När jag och några från klassen befann oss ute på däck här om dagen, ivriga och spända över att få tag på WIFI:et som tillhörde restaurangen som låg bara några få meter ifrån Älva så satt vi där tysta i ca. 5 min utan att säga ett ord till varandra, uppslukade av våra mobiltelefoner. Plötsligt bryter jag tystnaden och säger "Vad är det ens man gör med sin mobil? När man väl får internet så har man ändå inget viktigt att kolla." Jag fick svaret att de höll med, vad jag ville säga med det här var att jag tror det har varit en bra utmaning för oss att vara utan uppkoppling precis hela tiden, både för det sociala och den psykiska påverkan på oss själva.

Idag har termometern visat ca. 25grader. Det har solats, badats, hållits redovisningar, shoppats, tittats på fotboll (bajen djurgården, på en närliggande sportbar här i Malaga) och massa annat. Min farmor och farfar som bor i Marbella under vinterhalvåret var även på besök hos oss på båten idag. De fick en rundvisning, hälsa på elever och besättningen och sedan gick vi ut och åt en fantastisk lunch. Byssanlaget gjorde ett grymt jobb under kvällens middag, då det anordnades en liten kräftskiva (skaldjurs-middag) med pajer, skaldjur, hattar som Amanda och Agnes hade ritat och snapsvisor som vi sjöng. Och som pricken över i:et avslutades middagen med glass som efterrätt.

Just nu håller de flesta på att packa sina väskor då allt ska ligga uppe på däck innan 23.00 ikväll. Detta för att vi ska kunna städa effektivt imorgon. God natt, vi ses snart för nu har äventyret lidit mot sitt slut. Soliga hälsningar från Disa.

Personallogg:

Halloojsan!

Ja nu börjar det närma sig slutet för denna resa, och även för min del faktiskt! Jag har varit med från Stocksund och det har sannerligen varit ett riktigt äventyr. Tur med vädret, tur med vindarna och inte allt för mycket vågor. Snart börjar verkligheten hemma igen, för man lever som i sin egen bubbla här ute. Eller inte bara sin egen utan en bubbla som man delar med 37 andra. Jag har lärt mig otroligt mycket om båten under dessa två månader men har nästan lärt mig mest om mig själv och hur man reagerar när man bor på andra människor 24 timmar om dygnet i två månader i sträck. Det är något alla borde testa på, det är roligt!

Jag tackar och bockar för mig och hoppas vi hörs någon mer gång!