

# Logg från Älva

---

Datum: 16/10-16

Elevloggare: Amanda Dahlman

Personalloggare: Linnéa

Position: Malaga

Segelsättning:

Beräknad ankomst till nästa hamn: Sluthamn denna resa

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Hace sol y 23 grados

## Elevlogg:

Hej alla ni där hemma!

Idag är vår andra dag här i Malaga, och vädret är på topp! Vi har fem minuters gångavstånd till stranden och 25 grader i luften. Vi elever har badat, solat, ätit glass och mycket annat. Men dagens stora prioritering för halva klassen var slutredovisningen. Från 09.00 på morgonen till 16.00 på eftermiddagen så har vi suttit och fört oppositioner grupper mellan, och allas redovisningar gick galant! Imorgon är det den andra delen av klassens tur. Vi får hoppas att det går lika bra för dem!

Ikväll är nästan hela klassen ute och käkar och endast 6 elever åt här på båten. Vi fick i alla fall kött med potatis i ugn samt örtsmör. Till vegetarianerna samt veganerna så blev det bönbiffar! Godaste middagen på länge och så missar mer än halva klassen den. Segt för dem. Vi får tacka AnnaTara, Agnes och Alma för den goda maten. Hoppas ni alla har det bra där hemma!

Puss och Kram från LK14.



## Personallogg:

¿Marineros? Många turister och spanjorer stannar till utanför båten och är intresserade över vad som försiggår här på Älva där vi ligger mitt på hamnpromenaden. Klassen guidar stolta och med glatt humör runt besökare!

Halva klassen har med gott resultat och storstilat levererat sin sista presentation av den sociologistudie de svettats över under en månads tid!

Dagens glassmak blev honung/valnötter och mint/choklad. Vi njuter!

Till kvällskaffet hördes plötsligt tonerna till AC/DCs Thunderstruck ljuda över hamnen. Förvånade tittar vi ut och ser den risiga militärbåt som legat bredvid oss lägga ut och bränna iväg. Minuterna efteråt hör vi en mer gudfruktig stämma närma sig. Det visar sig vara svenskflaggade Elida, sailing för Jesus, som var ute och spred sitt budskap.

I drygt två veckor har vi väntat på fullmånen och nu får vi se vem som ylar härnäst!

Ses snart!

Arvid och Linnéa