

Logg från Älva

Datum: 13/10-2016

Elevloggare: Cajsa Philipson

Personalloggare: Rigg-Stefan

Position: Marina Smir, Marocco

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: 15/10

Planerat datum för att segla vidare: 14/10-2016

Väder: Mycket varierande, många och kraftiga regnskurar, sol, åska.

Elevlogg

Hej Alla! Tiden flyger fram och hela 26 dagar har passerat, vilket också betyder att vi alla har skrivit varsin logg. Till min lycka fick jag skriva en till och den här dagen bjöd på allt annat än latandes i solen ute på däck som senast.

I morse serverades frukosten en timme tidigare för att hinna med bussen till ChefChaouen, eller "Den blå pärlan" som staden också kallas för. Resan skulle ta två timmar, men ingen klagar. Vi vet vid det här laget att bussresa innebär extra tid att sova, små guideupplysningar från Arvid, musik-quizzar eller intressanta omgivningar att beskåda. Till min besvikelse har jag inte sett några getter i träd än...

Väl framme i Chefchaouen mötte vi upp vår guide. 30-40 minuter senare var vi flåsandes tillbaka där vi började. Upp och ned för knallblåa gränder, gator och torg gå-sprang vi. Särskilt upplysta om stadens historia, inflytesrika personer eller bästa restauranger hade vi dock inte blivit. Kanske var det språket som satte hinder, kanske var det kunskap? Aja, det är en del av upplevelsen antar jag!

Magarna började kurra och takvåningen på Casa del Aladin kallade. Målet var att äta så Maroccanskt som möjligt. Couscous, Tajin, det runda brödet ingen vet namnet på och spiskummin i mängder! Mint te och utsikt över det stora torget samt Caspen där Arvid och Linnea glatt vinkade från utkiken. Mätta och belåtna begav vi oss mot shoppingen.

Ett intensivt förhandlande med tandlösa och "litte gram" svensktalande män i ett spöregn utan dess like följde. Några timmar senare och många läder-och keramikhantverk senare, samlades vi på torget för hemfärd.

Just nu sitter vi på bussen hem till båten. En del av oss sovandes, andra sitter byxlösa i hopp om att torka och själv letar jag fortfarande förgäves efter en get i ett träd. Imorgon lämnar vi Marocco så tills dess ger jag inte upp!



Personallogg:

Hej, Rigg-Stefan här. Det här blir min första logg för denna resa, jag mönstrade på I Vigo /Spanien igen efter ett par månader iland och långt borta från fartytget. Jag måste säga att det var väldigt kul att komma ombord här igen och bli mött av en sån fin och intresserad klass. Jag uppskattar verkligen

människor som vill lära sig nya saker, helst en ny sak varje dag. Då jag brukar ha en lite djupare och ingående knop och repskola här ombord med eleverna så ska jag försöka hinna med det innan de åker hem, bättre sent än aldrig! Jag brukar alltid säga att "jag förväntar mig inte att ni ska kunna allt jag försöker lära er om knopar, rep och segling, jag förväntar mig bara att ni ska visa lite intresse så länge ni är här ombord" och intresse har de verkligen ingen brist på i den här klassen, även då mycket av hantverket ombord många gånger inte är speciellt användbart i den "vanliga" vardagen.

Idag så har eleverna varit på utflykt och vi i besättningen som stannade kvar ombord har i regnet försökt hinna med lite underhåll av fartyget, stor båt betyder mycket jobb, så vi gör vad vi kan för att hålla underhållet rullande under året. När eleverna åker hem så har vi ett lite längre uppehåll där fartyget kommer få mycket kärlek och uppmärksamhet.

Avgång i morgon och dags att sova! Allt gott, Stefan