

Logg från Älva

Datum: 12/10 - 2016

Elevloggare: Måns Widlund

Personalloggare: Linnéa

Position: Marina Smir

Segelsättning: Ingen

Fart: 0

Kurs: 0

Beräknad ankomst till nästa hamn: 15/10 - 2016

Planerat datum för att segla vidare: 14/10 - 2016

Väder: Regn

Elevlogg:

Morgonen startades med den ljuva melodin av väckarklockor och lukten av nybryggt kaffe. Därefter nalkades det städning och förberedningar inför dagens äventyr. Vi började vandra mot bussen som skulle ta oss över höga bergstoppar och djupa dalar till den underbara staden Tanger som bara sprudlade av liv och illaluktande gränder. Efter en lång busstur uppenbarade sig den Amerikanska skolan i Tanger sig framför våra ögon. I skolan blev vi varmt välkomnade av historieläraren Mr. Nabil som senare också skulle bli vår guide när vi strosade runt i staden.

Efter att ha intervjuat och delat ut enkäter i skolan var det lunch. Efter att ha slagit hos ned i den fräscha restaurangen som Mr. Nabil lett oss till kunde vi aldrig ana att portionerna skulle vara så stora att bara en av klassens tjugosex elever skulle klara äta upp . Denna elev var ingen mindre än Martin Pettersson. Han slukade en portion mat som lätt skulle kunnat delas på 4 personer och ville därefter också ha glass ... vilken kämpe.

Nu var det dags för te, kakor och marockansk musikkultur. Därefter tog Mr. Nabil oss till St. Andrew's church of England. Innanför portarna till kyrkan kändes det som att kliva genom en portal. Från de hektiska gatorna till en tyst kyrkogård som var som tagen ur en film. En blandning av Europeisk och Arabisk arkitektur bildade kyrkan som verkligen var något speciellt.

Väl tillbaka på gatorna i Tanger var klassen sugen på shopping och vandring i staden. Här förhandlades det som aldrig förr och alla kom tillbaka med ett leende på läpparna. Efter en tuff dag sitter vi nu och avnjuter en lätt middag efter den tunga lunchen.

Imorgon får ni se en favorit i repris, adjö.



Personallogg:

Tidig morgon som lät oss beskåda den spanska enklaven Ceuta och muren som avgränsar Afrika från Europa. Bussen tog oss vidare över bergen till Tanger där vårt första stopp var ett besök på The American school of Tanger, det tog inte lång tid förrän snack och intervjuer var igång! Sociologienkäterna gick åt som smör i solsken trots att det regnade och skolan var snabba med att printa ut nya. Dock inte med den 3D-skrivare de demonstrerade i sitt nya Creative Classroom. Sedan

gick vi med Nabil, läraren som även tog hand om LK förra året till den restaurang där det vankades lunch. Magarna kurrade när vi anlände och var spända som trumskinn när vi lämnade efter de största couscoustallrikarna vi någonsin sett. Tydligt har den enorma marockanska rätten couscous endast serverats på fredagar tidigare, vilken är den religiösa dagen, med tanken att resterna skulle skänkas till de fattiga. Strax efter vår ankomst började Nabils mobil att ringa och det visade sig att turismpoliserna ville eskortera oss under vår vistelse i medinan. Vidare begav vi oss till ett Cultural Café med våra skuggor, de civila poliserna, där bjöds det på välsockrat myntate och sesamfrökakor ackompanjerat av traditionell marockansk musik. Caféet var även ett museum där dragplåstret var en full fantaflaska från 1930. Eleverna var mycket fascinerade! Tiden gick och vår plan att besöka en moské ersattes av ett besök till en synagoga som ersattes av ett besök till en Engelsk kyrka. Detta säger mycket om Tangers öppenhet mot religion och kultur.

Innan vi skulle bege oss till vår upphämningsplats vid biografen Cinema Rif, den första biografen i Afrika hann vi med ett besök till på ett centrum för ensamstående mödrar där de kunde lära sig laga mat och väva.

Dagen avslutades med lite snabb shopping (huvudbonader, mattor, smycken och läderpuffar) innan busschauffören Mustafa med säker hand styrde oss hem.

Vi avslutar en väldigt lyckad dag med ett skämt kopplat till våra nya huvudbonader... Det var två lärare på bussen och en fez.

Arvid och Linnéa