

Logg från Älva

Datum: 11/10-16

Elevloggare: Tilda Thingvall

Personalloggare: Tove

Position: Marina Smir

Segelsättning: ingen

Fart: 0

Kurs: 0

Beräknad ankomst till nästa hamn: Malaga 15 oktober fm

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Soligt och varmt

Elevlogg:

Skepp och hoj på er alla där hemma, hoppas ni har det fint i oktobermörkret! Oss går det ingen nöd på här i Marocko! Denna dag inleddes med frukost, vilken blivit en sådan rutin att dagens samtalsämne kring samtliga nio bord var om inte brödsnivorna var lite ovanligt tjocka. Därefter jagade vi taxi vilket resulterade i en utskällning av en äldre man på grund av att vi inte kunde taxipriserna. De kan alla tydligen, inklusive fem lintottar från Sverige(?). Efter ett par om och men och en minst sagt spännande taxiresa, tog vi oss in till vår närmsta stad, M'Dik. Staden bjöd på marknad med allt från egengjorda trummor, till frukt och illaluktade fisk, ett tiotal små undernärdade kattungar vilka fick hela klassen att överväga en uppstart av pensionat för gatukatter, mat bestående av åtta hela kycklingar, fyra portioner paella, två fisk- och skaldjurstillrikar, bröd och oliver för totalt 80 kronor per person. En del av klassen, inklusive jag själv blev spontaninbjudna att besöka en skola, där vi på bristande spanska fick kontakt med en trevlig kvinna som visade sig vara rektor för verksamheten. Hon berättade att skolan fanns till för de fattiga barnen i staden, visade oss runt och introducerade oss för två skolklasser med superhärliga barn i 4-5 års åldern. Därefter begav vi oss hemåt för några timmar sol och bad, följt av en god middag och en lugn kväll inför morgondagens utflykt!

Ha det gott!



Personallogg

Hej hopp!

Vi som var kvar på Älva över dagen har njutit av en kalasvarm, solig dag med härligt fläktande vindar. Underhållsarbetet rullar på som vanligt med rostknackande och spacklande. Syra skrovet, linolja in vajrar och en del målade har också hunnits med idag. Matros-Stefan har lärt mig att fläta mattor av rep, ett arbete som är ganska pilligt och kräver en del tålamod, men är väldigt roligt.

Vi ligger förtöjda vid en kaj som ligger en kullerbytta ifrån en enorm sandstrand. Några av oss hann med ett snabbt dopp i havet innan middagen. På kajen ligger hamnkontoret som är placerat så pass nära kajkanten att deras wifi nätt och jämnt når båten, vilket vi alla är glada för eftersom att det tillåter oss att kontakta våra nära och kära där hemma utan att vi ens behöver lämna mässen.

Trötta efter en lång dag av sol, arbete och i elevernas fall en massa nya intryck, har vi slagit oss ner framför en Bond-rulle. Salongen doftar ljuvligt av ugnbakade äpplen med kanel och socker.

Ha de gött, som vi säger i Göteborg

Tove