

Logg från Älva

Datum: 10 Oktober

Elevloggare: Erika Stridh

Personalloggare: Arvid

Position: Marina Smir

Segelsättning: Ingen

Fart: Stilla vid hamn

Kurs: Ingen

Beräknad ankomst till nästa hamn: 14 Oktober

Planerat datum för att segla vidare: 14 Oktober

Väder: Sol och klarblå himmel, 25°

Elevlogg: Hallihallå till er alla hemma i kalla Sverige! Dagen har vart helt underbar, precis som många tidigare. Dagen började med att förarintygsprovet. Folk var lite nervösa inför det hela, men som det ser ut just nu gick det bra för de flesta. Detta firades med en god lunch som bestod av råraka med bacon. Därefter spenderade största delen av klassen resten av dagen på den fina sandstranden som ligger precis vid Älva. Vi stekte i solen, badade och lyssnade på riktig sommarmusik. Sen kom Arvid och Linnea och deltog i en sjukt rolig beach volleyboll match.

Det blev en väldigt avkopplande dag, och ingen (förutom Isak) ville göra något annat än att koppla av i solen ett par timmar... Medan hela klassen låg och solade så grävde Isak istället en grop. En grop som skulle leda till Kina, men så vart inte fallet. Det ser alltså ut som att vi måste hoppa på planet hem till Sverige om 9 dagar, tråkigt nog.

/ Erika



Personallogg:

Afrika, mitt Afrika, vilken värme du ger oss. Idag har en del av oss åkt in till närmaste stad som heter M'diq. Diverse juicer inmundigades med gott resultat. Vinnaren blev en skiktad avokado- och jordgubbsjuice med bananjello som överraskning på botten. Toppingen bestod av generöst med fluffig grädde, mandel och nektarinskivor. Det märks att vi är här lite tidigare än vanligt då till och med marockanerna badar. Eleverna börjar skifta i rosenröda nyanser efter några timmar på stranden. De som ledsnade på solandet tog sig tid att studera strandens fossilutbud. Just nu övar eleverna på genusöverskridande klädsel. Det ser intressant ut! Vår kulinariska resa fortsätter ombord med couscousgryta till middag. När vi ändå pratar om mat så kommer dagens fråga kopplad till lunchen: Vad är egentligen skillnaden mellan råakor, rösti, raggmunk och potatisbullar. Rätt svar skickas till Älva, Muelle uno, puerto de Malaga. Vinnaren kommer att belönas rikligt. Om en liten stund kommer stjärnornas krig att visas ombord eftersom delar av den spelades in i Marocko!

Hälsningar med tillhörande kramar till er alla där hemma från oss allah.

Arvid och Linnea